

5^e zondag door het jaar B OLV en STP 2024

Preek

Onze parochiefederatie viert dit jaar een opmerkelijk jubileum: de Lourdesgrot op de Sint Pietersberg bestaat 150 jaar. In 1873 maakten vader en dochter Claereboets een pelgrimsreis naar de nieuwe bedevaartsplaats van Maria in Lourdes in Zuid-Frankrijk. 15 jaar daarvoor was Maria daar 18 keer verschenen aan Bernadette Soubirous. De Mariagrot van Lourdes maakte zoveel indruk op hen, dat zij in 1874 in de tuin van hun villa 'Maaszicht' op de St. Pieterberg die grot lieten nabouwen. Het was de eerste Lourdesgrot in Nederland. Wij zullen aan dat 150-jarig jubileum aandacht schenken. Het komt goed uit dat de reliekschrijn van de H. Bernadette Soubirous naar Maastricht komt op 1 april van dit jaar. Een bijzondere gebeurtenis!

In de tijd van de verschijningen van Maria vroeg men aan Bernadette welke indruk de ontmoeting met Maria op haar maakte. Toen zei Bernadette: "Elle m'a regardé comme une personne". "Zij keek naar mij als naar een persoon." Dat opmerkelijke antwoord kunnen wij begrijpen, als wij bedenken wie Bernadette was. Zij was een jong, ziekelijk meisje, nauwelijks ontwikkeld; zij kwam uit een arm gezin dat in de voormalige gevangenis woonde, het 'cachot'. Bernadette betekende niets in Lourdes. Maar toen Maria aan haar verscheen in de grot van Massabielle, had zij het gevoel dat Maria met groot respect naar haar keek, haar waardeerde en belangrijk vond. "Zij keek naar mij als naar een persoon."

Dat gevoel van Bernadette ervaart wel elke zieke en zwakke mens, die op bedevaart naar Lourdes gaat: 'Ik tel mee, word gezien, ben belangrijk'. Zij ervaren meeleven van de kant van Maria en van de kant van de mensen die hen begeleiden en verzorgen.

Het meeleven van Maria met Bernadette zien wij ook bij haar Zoon Jezus in het evangelie van deze zondag. Jezus had oprecht oog en oor voor de lijdende mensen. De schoonmoeder van Petrus en veel anderen die ziek waren of bezeten, bracht men bij Hem en Hij hen genas en bevrijdde hen. 'Hij keek naar hen als naar personen', zou je kunnen zeggen: zij telden voor hem mee, waren belangrijk voor Hem.

Op deze wijze heeft Jezus ons geleerd om mee te leven met zieken en gehandicapten, met mensen die gevangen zitten in het kwade. “Met de zwakken ben ik zwak geworden om de zwakken te winnen”, zei Paulus in de lezing. Zo werd ook onze Heer Jezus Christus zwak met ons zwakke mensen om ons zo binnen te brengen in het leven van God.

Ieder van ons is wel op bepaalde momenten ziek of zwak of gevangen. Jezus en Maria blijven juist dan naar ons zien als naar een ‘persoon’, een mens die meetelt, die belangrijk is voor hen. Wij mogen altijd vertrouwen op het meeleven van Jezus en Maria.