

Preek

Beste broeders en zusters,

Op deze tweede zondag van de veertigdagentijd nodigen de lezingen ons uit om twee bergen te beklimmen: de berg Moria met Abraham, een figuur van opoffering en gehoorzaamheid, en de berg Tabor met de 3 leerlingen om de goddelijkheid en glorie van Christus te erkennen.

In de eerste lezing uit het boek Genesis hoorden we het dramatische verhaal op de berg Moria. God vroeg Abraham om zijn enige zoon te offeren, de zoon van de belofte, de zoon van zijn oude dag. Abraham gaf zich in gehoorzaamheid over aan Gods plan vanwege zijn diepe geloof in de voorzienigheid van God op grond van zijn eerdere ervaringen. In ons eigen leven worden ook wij opgeroepen om net als Abraham de berg Moria te beklimmen om onze wil en plannen aan God op te offeren en zo onze gehoorzaamheid en trouw aan Hem te tonen.

In het evangelie van vandaag hoorden we over de gedaante verandering van Jezus op de berg Tabor, waar Christus zijn goddelijke glorie openbaart aan zijn drie leerlingen. Deze Taborervaring van zijn goddelijkheid moet hen sterken in hun geloof en vertrouwen in Jezus. Op de berg Tabor zagen de leerlingen zijn goddelijke glorie en hoorden ze de woorden van Vader: "Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem", en deze openbaring versterkte opnieuw hun geloof in Jezus.

Ook wij worden in deze heilige veertigdagentijd uitgenodigd om net als deze drie apostelen te groeien naar een diepe en intieme relatie met Jezus. Net als Petrus, Jakobus en Johannes zijn ook wij geroepen om de berg Tabor van ons dagelijks leven te beklimmen, de berg Tabor van eenzaamheid en gebed, en Zijn goddelijke glorie, vrede en geluk te ervaren. Zodat wanneer we onze eigen

calvaries in het leven beklimmen, calvaries van vertwijfeling, teleurstellingen en duisternis, die piekervaringen op de berg Tabor ons sterk, standvastig en onwankelbaar houden.

Beste broeders en zusters, laten we op onze reis door deze veertigdagentijd dagelijks enkele momenten van stilte zoeken om ons geloof en vertrouwen in de Heer te verdiepen. Onze hemelse Vader spoort ons aan om naar zijn Zoon te luisteren en Hem te volgen. Laten we in dit seizoen de Heer tot ons spreken door dagelijks het Woord van God te lezen en te overdenken en actief deel te nemen aan de eucharistieviering. Moge deze vastentijd voor ieder van ons een tijd van diepgaande spirituele groei zijn! Mogen we de oproep omarmen om ons geloof en vertrouwen in Christus te verdiepen. Amen