

### **3<sup>e</sup> zondag van de Veertigdagentijd B STP en OLV 2024**

#### Opening

Wij zijn gewend aan protesten, demonstraties, rellen, acties. Boeren met tractoren die pleinen bezetten, Extinction Rebellion die de autoweg blokkeert, Eritreërs die elkaar bevechten, Duitsers die massaal protesteren tegen extreem rechts. Dit is zomaar een greep uit de actualiteit. Die groepen proberen hun belangen duidelijk te maken, soms met heftige middelen. Niet zo massaal en heftig, maar toch opzienbarend, zien wij op deze zondag actievoerder Jezus bezig. Hij veroorzaakt opschudding in de hoofdstad! De veertigdagentijd die wij houden, is een tijd waarin ook wij worden opgeschud. Jezus beoogt met zijn actie ook ons te bereiken in deze Eucharistieviering.

#### Preek

Opschudding in het centrum van Jeruzalem! Hoe zullen wij het manoeuvre van Jezus in de tempel inschatten? Een agressief protest? Een revolutionaire actie? Het leek er wel op. De verkopers met hun dieren en de wisselaars met hun geld werden eruit gejaagd. Niet op een erg pijnlijk manier, want de gesel was slechts van touwen, maar toch, Jezus verstoorde hun handel heftig.

Men heeft Jezus wel als een politieke opstandeling gezien, als een revolutionair, die de politieke en religieuze macht omver kwam werpen en een nieuw koninkrijk wilde stichten. Maar uit het geheel van zijn optreden in het evangelie kun je dat niet afleiden.

Nee, het ging om een profetische actie, een actie van God uit met betekenis. De tempelautoriteiten begrepen dat wel en daarom reageerden zij met een zeker respect en lieten Jezus niet arresteren. Zij vroegen Hem wel: “Wat voor teken kunt Gij ons laten zien dat Gij dit doen moogt?”

Met een raadselachtig woord gaf Jezus hun toen het teken: “Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen”. Zij begrepen dat woord niet, de leerlingen op dat

moment evenmin. Pas nadat het teken was gebeurd, namelijk de kruisdood en de verrijzenis van Jezus, begrepen zij het. Jezus wilde met Zijn profetische actie in de tempel aanduiden, dat de oude tempelcultus voorbij was en dat Hijzelf de nieuwe tempel was, de nieuwe plaats van Godsontmoeting en Godsverering.

Wij zijn nu op weg naar dat grote teken dat Jezus aanduidde: “Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen”. In Goede Week en op Pasen gaan wij gedenken dat Jezus werd afgebroken en in drie dagen werd opgebouwd tot een nieuwe, onvergankelijk tempel. In die nieuwe tempel zijn ook wij mee opgebouwd, om God te aanbidden in ‘geest en waarheid’, zoals Jezus zegt (Joh. 4, 23).

Broeders en zusters, de veertigdagentijd mag ons opschudding brengen. Hoe ziet het uit in de tempel van óns leven? Misschien druk met van alles, maar weinig echte aandacht voor God? De profetische actie van Jezus doet ons goed: Hij verjaagt ook bij ons wat niet kan voldoen.

“Joden eisen wonderen, Grieken wijsheid”, riep Paulus uit in de lezing. Zo zijn wij mensen: het spectaculaire, dat maakt indruk of dat wat wij zelf bedenken. Jezus verjaagt wat wij zo nodig vinden. Hij schenkt ons Gods wijsheid in de tien geboden, waardoor wij God kunnen beminnen met heel ons hart en de naasten als onszelf. Hij schenkt ons ook het teken van Zijn dwaze liefde tot in de dood, die ons opbouwt tot een tempel, waarin wij God aanbidden in ‘geest en waarheid’.  
Amen.