

Negenenveertigste jaargang, nummer 1, Paasnummer 2024: "Thema: HOSANNA"

Uitgave van het Dekenaat Maastricht

Redactie: **dekenaatsbestuur**

Verspreiding: via de parochies en per mail
Wie graag Dekenaar Nieuws per mail wenst te
ontvangen kan dit kenbaar maken door een
mail te sturen aan:
dekenaat.maastricht@gmail.com

Bestuur Dekenaat Maastricht:

Voorzitter: Deken J. Dautzenberg
Vicevoorzitter: Pastoor R. Schols
Secretaris: E. van Berlo
Penningmeester: Joep Ottenheym

Leden:

P. Geelen, R. Schoufs, D. Nijssen

Bank ING:

IBAN: NL 37 INGB 0003 1526 30
t.n.v. Dekenaat Maastricht

Website:

www.rkmaastricht.nl

U vindt hier parochies van
Maastricht-Meerssen en alle andere
informatie.

Zie ook onze Facebook:
Dekenaat Maastricht



AFSCHEID VAN ONZE BISSCHOP HARRIE SMEETS, BEDANKT

In de Sint-Christoffelkathedraal in
Roermond heeft zaterdag 6 januari de
pontificale requiemviering plaatsge-
vonden voor bisschop Harrie Smeets.
Zo'n elfhonderd mensen waren in de
bisschopskerk verzameld om afscheid
van de bisschop te nemen. Onder hen
zestien bisschoppen, ruim 120
priesters en diaken en honderden
belangstellenden. Mgr. Smeets
overleed op 20 december aan de
gevolgen van een hersentumor.
Hij is bijna vijf jaar bisschop van
Roermond geweest.

HOSANNA

*Aan de overkant van de straat gaat een hand
de lucht in. De hand maakt een schrijvende
beweging. Ik steek mijn duim omhoog en roep
in het verder fietsen "Pagina 1".*

We lachen allebei. De boodschap is helder.

*Het is een – eerste – kleine reminder om het voorwoord van dit nieuwe
Dekenaar Nieuws te verzorgen.*

*"Hosanna" is de titel van deze editie. "Hosanna" is een vreugdekreet,
een uitbundige begroeting voor een belangrijk iemand. Wij kennen deze
begroeting van de intocht, als Jezus Jeruzalem binnenrijdt op de rug van
een jonge ezelin.*

*De reminder van een van de redacteurs van dit blad is nodig: er is
immers zoveel gaande. De kans dat er iets over het hoofd gezien wordt is
niet gering. En precies dát feit, dat er zoveel gaande is in het dekenaat
Maastricht Meerssen, dat stemt tot dankbaarheid.*

*Voor u ligt een nieuwe editie van ons inmiddels vertrouwde en
gerespecteerde Dekenaar Nieuws. De papieren versie evenals de
wijdverspreide digitale versie staan bol van de initiatieven op liturgisch
en diaconaal gebied. Zoals in deze lentetijd de voorjaarsbloemen
opschieten uit de donkere, koude aarde, zo kleuren de parochie-
activiteiten het leven van veel jonge en minder jonge parochianen.
Ik wens u de levensvreugde, het leesgenot en het enthousiasme om mee
te doen en mee te bidden in onze parochies.*

Veel devotie en alvast een Zalig Paasfeest gewenst.

Deken John Dautzenberg



Bijzondere vieringen goede week
en Pasen 2024 zie pag. 16 en 17.



AFSCHEID VAN KAPELAAN SLAVEN

Per 1 februari heeft kapelaan Slaven Brajković een nieuwe benoeming in Noord-Limburg gekregen en neemt hij van ons afscheid. Een grote kapelaan, uit Kroatië, die vanaf najaar 2018 meer dan 5 jaar bij ons in Heugem als diaken en priester heeft gewerkt. Nadat hij zelf de parel van het evangelie had gevonden (Mt. 13,44-50), werd hij in zijn jonge jaren weggeroepen uit zijn leven als edelsmid, en heeft hier onder ons de verborgen parels van het evangelie aan het licht gebracht. Hier heeft hij de eerste stappen naar en op zijn weg van zijn priesterschap gezet. U zult hem vast wel kennen, van de eucharistievieringen tijdens de weekenden en bij begrafenissen, van zijn lessen op school en zijn ziekenbezoeken en zijn aanwezigheid bij zoveel gelegenheden uit het leven van de wijk. Ook in de Coronatijd fietste hij rond om bij mensen op de ramen te tikken en te laten weten dat ze niet alleen waren. Bekend om zijn humor en directe manier van aanspreken. Niet kleinzielig. Een echte trouwe soldaat van de Heer... Met een groot hart en een meelevend gevoel. Hij zou voor je door het vuur gaan.

Helemaal uit de Balkan naar hogere (of lagere... het is per slot van rekening Nederland) oorden geroepen, wordt hij nu hoger geplaatst, nog verder naar het noorden, naar Gennep. Een enorme uitdaging wacht hem daar. Mocht u daar meer van willen weten, ga daar maar eens bij hem op bezoek. Dankbaar om wie hij voor ons geweest is, en met blijvende vriendschap, laten we hem met pijn in het hart gaan; maar we weten dat hij daar heel goed werk gaat doen. Nadat hij in meerdere kerken van onze federatie al een afscheidsmis heeft gehad, namen we op zaterdag 27 januari definitief afscheid van hem. We wensen hem daarbij veel zegen in zijn nieuwe omgeving!

Pastoor de Jong



AFSCHEIDSWOORDEN DOOR KAPELAAN SLAVEN BRAJKOVIC

Een levensfase in mijn priesterleven wordt afgesloten. Mijn verblijf onder u stemt mij tot dankbaarheid. Mooie herinneringen zijn er aan de periode dat de bisschop mij 6 jaar geleden aan u toevertrouwde als diaken en priester. Dankbaar ben ik voor de jaren dat ik in Maastricht-Oost pastoraal actief mocht zijn aan de zijde van pastoor-mgr. De Jong en pastoor Horsch. Ik dank hem voor hun vertrouwen en voor hun warme betrokkenheid.

U heeft mijn eerste schreden op het pad van het priesterleven van heel nabij kunnen volgen. U heeft mij zien groeien in het priesterschap, door vallen en opstaan. Er is verdriet om mijn vertrek, maar het is ook een afscheid met een glimlach want als Christenen zijn we mensen van de hoop en vertrouwen we op een goede toekomst. In de afgelopen jaren hebben we samen veel mogen meemaken. We proeven in ons eigen midden dat de tijden veranderen en dat de Kerk in zwaar weer terecht is gekomen. Samen met het pastorale team en de vele vrijwilligers heb ik getracht om van de gegeven situatie het beste te maken. Ik dank allen voor hun inzet en fijne samenwerking. In mijn alledaagse ontmoetingen heeft u mij laten delen in uw leven. Dat waren voor mij kostbare momenten.

Temidden van dit alles mocht ik uw priester zijn en hebben we samen de sacramenten mogen vieren.

Doopsels heb ik in de voorbije jaren toegediend, kinderen begeleid naar hun eerste communie en naar hun vormsel, bruidsparen voorbereid op hun trouwbelofte. Week in, week uit, mensen die om hun doden treuren, bijgestaan. Kostbaar waren die momenten dat ik mensen mocht bedienen, hun begeleiden naar de hemel en namens God zonden mocht vergeven.

Het was ontzettend boeiend om in deze tijd de boodschap van het Evangelie zichtbaar te maken en dat met mensen samen te doen.

Als priester ben je er voor mensen geweest, maar je hebt ook met mensen opgetrokken en er zijn zoveel mensen die iets bijzonders voor mij hebben betekend! Er is maar één woord voor: en dat is een enorm groot dankjewel! De groei die ik mocht doormaken in Maastricht neem ik mee naar de nieuwe parochies en ik moet ook wel toegeven: ik krijg ook al steeds meer zin om de mensen in Gennep, Heijen, Bergen, Afferden en Siebengewald te leren kennen. Na 6 jaar neem ik afscheid, niet alleen als kapelaan maar ook als Slaven.

Dankjewel en het ga jullie goed!



Kapelaan Slaven Brajkovic

Terugblik afscheid Kapelaan Slaven Brajkovic op 27 januari jl.

In een sfeervolle viering werd afscheid genomen van kapelaan Slaven Brajkovic met als afscheidskado een fotocollage van de periode 2017-2024 in Heugem en bloemen. Met deze fotocollage was erg in zijn nopjes. Zelfs werd een taize lied in het Kroatisch voor hem gezongen. Er waren vele parochianen die persoonlijk afscheid kwamen nemen.

Het is weggaan met een dubbel gevoel.

Velen waren geëmotioneerd om een zo gewaardeerde kapelaan te zien weggaan. Velen zullen hem gaan missen.

Mgr. Everard de Jong 25 jaar bisschop



Dit voorjaar is het precies 25 jaar geleden dat hulpbisschop Mgr. Everard de Jong tot bisschop werd gewijd. Dat is reden voor een feest. Op zondag 7 april wordt het zilveren wijdingsjubileum gevierd.

Die middag is er om 14.30 uur een feestelijke eucharistieviering in de kathedraal in Roermond en aansluitend een receptie in TheaterHotel De Oranjerie. Mgr. Everard de Jong werd op 4 juli 1958 in Eindhoven geboren. Na een technische studie begon hij in 1976 aan het grootseminarie Rolduc in Kerkrade aan zijn priesteropleiding. In 1983 werd hij in Roermond tot priester gewijd. Na een aanvullende studie filosofie in Rome en Washington vervulde hij diverse pastorale functies in het bisdom Roermond.

Op 12 december 1998 werd Mgr. De Jong door paus Johannes Paulus II benoemd tot hulpbisschop van Roermond en

tot titulair bisschop van Cariana. De bisschopswijding volgde op 6 februari 1999 in de Sint-Christoffelkathedraal. Binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie was hij lange tijd referent voor onderwijs, catechese en jongeren.

Momenteel is hij bisschopreferent voor het categoriaal pastoraat (zorg en justitie). Per 1 juni 2020 werd hij ook door de paus benoemd tot apostolisch administrator van het Militair Ordinariaat in Nederland en sindsdien mag Mgr. De Jong zich 'legerbisschop' noemen. Daarnaast is hij ook pastoor van de parochiefederatie in Maastricht-Oost.

Actie Kerkbalans

(kijk op www.rkmaastricht.nl voor uw eigen parochie)

Geef vandaag voor de kerk van morgen

"Ik mag er zijn wie ik ben."
"Het is een plek waar ik God vind."
"In de kerk kijken we naar elkaar om."
"Ik vind er rust in de hectiek van alledag."



Het zijn een paar uitspraken die iets laten zien van de waarde die de Kerk voor veel gelovigen heeft. Parochies willen heel graag een plek zijn en blijven waar mensen rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar mensen naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar mensen klaarstaan voor anderen in de samenleving die onze steun nodig hebben.

Uw financiële bijdrage is onmisbaar om deze manier van samen-kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven. Doe daarom mee met Actie Kerkbalans. Dit is de jaarlijkse inzamelingsactie van de grote christelijke kerkgenootschappen. Kerken zijn in Nederland voor hun inkomsten volledig afhankelijk van giften van gelovigen en sympathisanten.

Uw bijdrage nú zorgt ervoor dat we ook mórgen samen kerk kunnen zijn. Steun daarom uw eigen parochie met een jaarlijkse of maandelijks bijdrage. Kijk op de website of in het parochieblad van uw parochie hoe u deel kunt nemen aan Kerkbalans.

Zoek uw eigen parochie (kijk op www.rkmaastricht.nl)

Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!



HET HEILIG DOOPSEL

Zodra het kind het leven van zijn ouders in de wereld begint, zegt God: het mag ook Mijn leven hebben; het mag ook Mijn kind zijn. God biedt het Zijn levenskracht aan. Bij het doopsel wordt een kind van mensen ook een kind van God. Het antwoord op dit aanbod ligt bij de ouders. Als de ouders zelf gelukkig zijn met hun geloof, zullen ze op dit aanbod ingaan en daar geen maanden of jaren mee wachten. Als het kind klein is, geven de ouders ongevraagd aan hun kind door wat zij zelf als goed ervaren. Ouders die zeggen: het kind moet later zelf maar beslissen of het gedoopt wil worden, zijn zelf niet vol van hun geloof. Of het kind later gelukkig zal zijn met dit ontvangen goddelijk leven is een andere kwestie. Het zal later misschien ook met andere ontvangen dingen van zijn ouders niet gelukkig zijn, zelfs misschien niet met het menselijk leven. Maar het kan moeilijk de ouders verwijten, dat het van hen ontvangen heeft, wat hun eerlijk het beste leek. Voor informatie over doopsel kunt u contact opnemen met de parochie van uw wijk of keuze.

Dekenale doopvoorbereidingsavonden 2024

Bijgaand stuur ik de lijst met de **dekenale doopvoorbereidingsavonden in 2024**. Omdat Meerssen als locatie niet meer meedoet, is de frequentie voor de vier locaties in Maastricht wat groter geworden. U vindt onderstaand ook de actuele contact- en locatiegegevens.

Pastoor Jan Vries

St. Servaas, dinsdag, 2 januari 2024 om 20.00 uur
Daalhof, dinsdag, 6 februari 2024 om 20.00 uur
O.L.Vrouw, maandag, 4 maart 2024 om 20.00 uur
De Heeg, maandag, 8 april 2024 om 20.00 uur
St. Servaas, dinsdag, 7 mei 2024 om 20.00 uur
Daalhof, dinsdag, 4 juni 2024 om 20.00 uur
O.L.Vrouw, maandag, 1 juli 2024 om 20.00 uur
De Heeg, maandag, 5 augustus 2024 om 20.00 uur
St. Servaas, dinsdag, 3 september 2024 om 20.00 uur
Daalhof, dinsdag, 8 oktober 2024 om 20.00 uur
O.L.Vrouw, maandag, 4 november 2024 om 20.00 uur
De Heeg, maandag, 2 december 2024 om 20.00 uur

St. Servaas, dinsdag, 7 januari 2025 om 20.00 uur
Daalhof, dinsdag, 4 februari 2025 om 20.00 uur

De doopouders dienen zich tevoren aan te melden bij de betreffende locatie/persoon per mail of telefoon.

Contact- en adresgegevens van de locaties van de dekenale doopvoorbereidingsavonden.

- Sint Servaas, parochiezaal St. Maternushof, Keizerkareplein 4, 6211 TC Maastricht; kapelaan Nicholas Pethuru, T. 06-28741581 en 043-3212082; E. nicholasjesu@gmail.com en parochiebureau@sintservaas.nl
- Onze Lieve Vrouw, parochiezaal, Stokstraat 46, 6211 GD Maastricht; kapelaan Robin Thomas, T. 06-59706745 en 043-3213854 en parochiekantoor T. 043-3214694; E. kapelaan@olv-sintpieter.nl en info@olv-sintpieter.nl
- Federatie Johannes Paulus II, parochiezaal Daalhof, Penatenhof 101, 6215 BX Maastricht, T. 043-3431561; E. secretariaatmalberg@jpmaastricht.nl
- Parochiezaal van de kerk H.H. Monulfus en Gondulfus, De Heeg, Roserije 325, 6228 DP Maastricht; kapelaan Andy Garcia, T. 06-49794486; E. andy_fred@hotmail.com en andyfgm.26@gmail.com



Houd kerkleden op de hoogte



Verrijzenis en Reïncarnatie, wat zijn de verschillen?

"Christus is waarlijk verreezen!" Sinds de eerste uren van het Christendom, moedigen de christenen elkaar aan met deze woorden. Toen werd met Pasen de "goeiendag" vervangen door het *"Christus is waarlijk verreezen!"* Reïncarnatie is iets anders. Erg populair in onze westerse samenlevingen die ooit christelijk waren. Deze overtuiging, doordrenkt van het boeddhisme en het hindoeïsme, belijdt dat er een leven na de dood en een gerechtigheid is, die onze daden aan het einde van ons aardse leven beloont. Deze twee punten horen ook bij ons geloof in de verrijzenis. Echter, reïncarnatie en verrijzenis zijn niet hetzelfde.

Beiden veronderstellen een leven na de dood. Christenen noemen dat "het eeuwig leven". Hindoes en boeddhisten belijden dat reïncarnatie tot *nirvāna* leidt, een toestand van uitdoving van de menselijke persoon die leidt tot het einde van de cyclus van reïncarnaties, tot de ontbinding van de mens in het 'grote geheel' en de verdwijning van ons eigen ik. Reïncarnatie leidt de mens dus tot het niets; verrijzenis, integendeel, in het volledig zichzelf zijn.

De westerse versie van het reïncarnatieverhaal is tamelijk romantisch. Velen die erin geloven menen dat ze in een vorig leven een prinses waren, een generaal in het leger van Alexander de Grote, een Franse middeleeuwse metselaar enz. Ze vergeten dat reïncarnatie, volgens de oosterse, oorspronkelijk overtuiging een vloek is en dat deze voortduurt totdat iemand de volledige overtreffing van zijn verlangens bereikt.

Een raakpunt tussen reïncarnatie en geloof in de verrijzenis is de overtuiging van de nood aan een tijd van zuivering. In het eerste geval komt het juist door een onvoorspelbare cyclus van zuivering door opeenvolgende levens. Het katholieke geloof, op zijn beurt, belijdt het bestaan van het vagevuur, een tijd (die anders verloopt dan onze tijd op aarde) waarin onze ziel wordt voorbereid op de ontmoeting met God. Maar in het vagevuur blijft de mens volledig zichzelf, hij wordt zelfs geleidelijk aan wat hij geroepen is te worden – heilig – volgens Gods liefdesplan.

Wat wij op aarde doen, heeft gevolgen voor het hiernamaals. Oosterse wijsheid en christendom zijn het hier over eens. Beiden geloven dat gerechtigheid bestaat, maar ieder gelooft het op een andere manier. Het geloof in reïncarnatie is fatalistisch: het verklaart dat bijvoorbeeld erfelijke ziektes het gevolg zijn van een fout gemaakt in een vorig leven. Wat is deze fout? Wij weten er niets van.

Jesus bevrijdt ons van dit fatalisme. Hij openbaart ons dat de blind geboren man die Hij geneest, blind is, noch door zijn schuld, noch door die van zijn ouders. Zijn handicap is niet het gevolg van een straf van God. Bovendien laat Jesus ons zien dat goddelijke gerechtigheid altijd leerzaam is en zijn zorg voor ons liefdevol. Wat het christendom betreurt is een leven waarin men God afwijst. Toch leert het Evangelie ons dat we tot op het moment van de dood ons open kunnen stellen voor God en ons tot Hem keren. Voorbeeld daarvan is het gebed van de h. Dismas, bekend als de goede moordenaar: "Jesus, denk aan mij wanneer U in uw Koninkrijk zal zijn". Antwoord van Jesus: "Vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs."

Reïncarnatie is een harde leer. Ze stelt dat zodra het leven voorbij is, alles vervaagt en wij verder gaan naar iets anders (een ander leven in een nieuw lichaam in dezelfde wereld). Maar wat gebeurt er met relaties die wij in leven hebben opgebouwd? Met de liefde voor ouders, eigen kinderen, vrienden?...

Van Jesus weten wij dat we in het eeuwige leven steeds onszelf zijn. De beste versie van ons, de heilige versie van ons, volmaakt en hemels. Wij verdwijnen niet. Families blijven bestaan. Vriendschapsbanden blijven bestaan. Ik blijf mezelf en mijn beste herinneringen blijven bij mij, verlicht door de staat van glorie, vol van Gods leven en Gods blik. In het eeuwige leven kunnen we elkaar niet alleen erkennen: wij zullen elkaar ontmoeten! Alle relaties die wij hier opbouwen hebben een gevolg in de eeuwigheid. Liefde, vriendschap, moederschap en vaderschap zijn bedoeld om eeuwig te duren. Dit is zeer geruststellend, troostvol en hoopgevend.

Kinderpagina

De goede week

We noemen de week voor Pasen ook wel "de goede week". We denken in deze week aan het lijden en sterven van Jezus aan het kruis. Waarom noemen we het dan goede week? Dat komt omdat deze week goed afloopt: Pasen. Dan vieren we dat Jezus is opgestaan uit dood. We vieren dat Jezus leeft!

De goede week begint op Palmzondag.

We horen dan over de intocht van Jezus in Jeruzalem. De mensen roepen: "Hosanna!" om Jezus te verwelkomen. In de kerk worden palmtakjes gezegend en uitgedeeld en er worden Palmpasenstokken gemaakt die je na afloop weggeeft aan iemand die je iets goeds toewenst.



OP WEG NAAR PASEN



Daarna komt **Stille Zaterdag**. Jezus is dood. Daarom is het stil vandaag. We wachten af wat er gebeurt. Wachten op de Paaswake die 's avonds wordt gevierd. Daarin wordt de Paaskaars ontstoken en is er weer licht in het donker, er is weer hoop.



Later in de week volgt **Witte Donderdag**. Wij vieren dan het laatste avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen hield. Jezus wil voor altijd bij ons zijn onder de tekenen van Brood en Wijn; het Lichaam en Bloed van Jezus. Dat gedenken we ook elke keer als we de Heilige mis (eucharistie) vieren.



Hierna volgt **Goede Vrijdag**. Op deze dag denken we aan het lijden en sterven van Jezus aan het Kruis. 's Middags wordt de Kruisweg gebeden in de kerk.



Ten slotte vieren we op **Paaszondag** Pasen. Wij vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood. Hij is weer levend geworden! Zo laat Hij ons weten dat er na het leven hier op de aarde een nieuw leven is bij Hem in de hemel.



Klik voor een mooie film over Pasen op de onderstaande link: <https://npo.nl/start/serie/de-zandtovenaar>

Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes viert haar honderdjarig bestaan

Op Palmzondag 13 april 1924 werd in de noodkerk in het Wittevrouwenveld de eerste H.Mis opgedragen door pastoor Jacobs. Deze dag wordt gezien als de dag, dat de parochie van Onze Lieve Vrouw van Lourdes werd gesticht.



Op zaterdag 13 april 2024 zal het dus 100 jaar geleden zijn dat onze parochie werd opgericht. Wij willen dit als Lourdes-gemeenschap niet zo maar voorbij laten gaan en we zijn van plan om deze dag de start te laten zijn van een reeks activiteiten voor de parochie en de wijk om dit 100-jarig bestaan te vieren. Speciaal voor de mensen uit Wittevrouwenveld en Wijkerpoort willen we een jaar lang lezingen, concerten en tentoonstellingen in de kerk organiseren.



Mariaviering

De eerste tentoonstellingen (13 april-24 mei) zal gaan over de bouw van de kerk; de keuzes die de architect maakte en vergelijking met de kerk van st Pieter Beneden, uit dezelfde tijd en van dezelfde architect. Deze tentoonstelling zal na de plechtige avondviering op 13 april geopend worden door de stadsdeelwethouder Hubert Mackus. Maar zoals gezegd willen we een heel jaar lang activiteiten organiseren. Activiteiten die ieder jaar terugkeren zijn de Lourdesviering op 11 februari, de dodenherdenking op 4 mei, het Gospelconcert, onze Sint Marie viering op 15 augustus en de allerzielenviering met aansluitend de tocht naar de begraafplaats Oostermaas op 1 november. Daarnaast staat nu al vast dat op 9 juni het voorjaarsconcert van de Gele Ridders in de kerk zal worden gehouden. Ook staat vast dat Frans Wijsen op 23 juni 2023 een lezing zal houden met als thema "Geloven bij het leven"



Missionaire presentie in een volkswijk. En dat er op 29 september een lezing zal zijn van Peer Boselie over "De Fioretti (bloempjes) van Franciscus". De ambities zijn er maar alles hangt natuurlijk ook af wat er aan financiële middelen geworven kan worden.

Zo zit ook in de planning de opvoering van de opera Cavalleria Rusticana, waarvan het verhaal zich in de Paastijd afspeelt. Als alles goed gaat zou de opvoering eind november begin december in onze kerk plaats vinden.

Zodra activiteiten definitief worden opgenomen in het programma, zal dit te lezen zijn op de website van de parochie: www.lourdeskerkmaastricht.net of op de facebookpagina van de parochie.

We hopen op een rijk en divers programma, waarbij er voor elk wat wils is opgenomen.



Pastor Matty Jeukens



Kapelaan Arockia Austin



Graag wil ik ook wijzen op de dauwtrapwandelingen:

Dauwtrapwandelingen Hele jaar door!

Tijd: Vertrek tussen 07.00-09.00 uur.

Waar: OLV van Lourdes te Maastricht aan de groene Loper.

Incidenteel door het hele jaar zullen er verschillende dauwtrapwandelingen zijn. Samen op pad in alle vroegte!

Hierover volgen nadere berichten per email.

- ✓ Zondag 17 maart Sint Jozef
- ✓ Tweede Paasdag 1 april om het eten te verteren?
- ✓ Donderdag 9 mei Hemelvaart, dauwtrappen
- ✓ Zondag 23 juni Manus dauwtrapwandeling
- ✓ Zondag 28 juli Midzomerdauwtrapwandeling
- ✓ Donderdag 15 augustus: Sint Mariedauwtrapwandeling
- ✓ Zondag 8 september, Maria Geboorte
- ✓ Vrijdag 4 oktober Sint Franciscus wandeling

Mattie Jeukens ofm

ONTMOETINGSVONDEN IN FEDERATIE EDITH STEIN



Het pastorale team van de parochies van Ulestraten, Moorveld, Geulle, Bunde, Itteren en Borgharen organiseert ontmoetingsavonden waarin mensen de gelegenheid hebben om elkaar te ontmoeten en om samen te groeien in het geloof.

De avonden zijn als volgt opgebouwd:
17.00 uur: aankomst
17.45 uur: avondeten (aansluiten na de maaltijd mag ook)

18.30 uur: kort catechese-moment, gebed en gezellig samenzijn

20.00 uur: einde van de avond

De avonden worden op de volgende dinsdagen gehouden:
5 maart, 9 april, 14 mei, 11 juni en 2 juli.

Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd en ook om uiterlijk drie dagen voor iedere bijeenkomst aan te melden. Dat laatste kan bij Zuster Mirakel, tel.: 06-19.98.59.37 of via e-mail: pastoralezaken@gmail.com.

Bij haar kunt u ook terecht om te informeren naar de plaats waar de desbetreffende bijeenkomst zal plaats vinden. Ook als u problemen hebt met vervoer, kunt u bij haar terecht.

Waarom deze avonden?

We leven in een tijd waarin de Kerk het niet gemakkelijk heeft en dat heeft ook voor ieder van ons gevolgen. Velen van ons lijden eronder dat kinderen en kleinkinderen aan geloof en Kerk weinig belang meer hechten, of hebben het gevoel dat ze de enigen zijn in de straat of de wijk die nog regelmatig naar de kerk gaan. Sommigen voelen ook een spanning door de onzekerheid over wat er met hun kerk staat te gebeuren: kan ze openblijven, moet ze dicht, hoe gaat het verder?

We willen graag deze en andere zorgen met elkaar kunnen delen, maar vooral te midden van alle wederwaardigheden op God blijven vertrouwen, die ons houvast is, een veilige haven, maar ook een innerlijke kracht die hoop geeft en zelfs vreugde. Daarom horen op de avonden ook de catechese- en gebedsmomenten thuis, zodat we nog beter beseffen: ik sta in mijn geloof niet alleen; en ons geloof is iets geweldig goeds!



Wees verheugd, wij zijn onderweg naar Pasen

Op Aswoensdag zijn we begonnen met veertigdagentijd, dat betekent dat we onderweg zijn naar Pasen. Deze periode is voor ons van groot belang omdat het ons voorbereidt op Pasen, op de verrijzenis van Jezus Christus, die uit liefde voor ons geleden heeft, is gestorven en is verrezen, daarom mogen we vreugdevol zijn.



Jezus zelf is naar Jeruzalem gegaan om het Pasen te vieren. Toen Hij zijn intocht in Jeruzalem hield werd Hij "Hosanna" als heilwens toegeroepen door de menigte, nadat Hij Lazarus uit de dood had opgewekt. Zelfs de kinderen in de tempel riepen Hem "hosanna" toe.

Joh 12:12-13 De volgende dag hoorde het talrijke volk dat naar het feest was gekomen: "Jezus komt naar Jeruzalem". Zij trokken de takken van de palmbomen, gingen Hem tegemoet en riepen: Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam des heren, de koning van Israël!

Hosanna betekent "geeft heil". Christus is de Messias, Hij is de Koning van ons leven. Hij is onze Redder en Verlosser uit de duisternis, die enige die ons leven en geluk kan schenken. Dus, vrees niet, vertrouw op Hem vooral in de moeilijke momenten waarin we ons bevinden. Hij heeft de dood overwonnen. We zijn niet alleen. Hij is bij ons. Laten we Zijn genade vragen zodat we zijn verrijzenis altijd mogen ervaren in ons leven. Een mooie vastentijd gewenst!

Diaken Jean Léonard

Start projectkoor bij de Cappella Sancti Servatii

Deelname van 23 gastzangers

De Cappella Sancti Servatii is een traditie binnen de Sint Servaas basiliek. Al zeer lang begeleidt het koor de Heilige Mis met een breed repertoire.

Het koor werkt echter ook hard aan de toekomst. Dat moet een toekomst zijn waarbij nog meer mensen betrokken raken bij het koor. Kerkmuziek is immers een onmisbaar onderdeel van de Heilige Mis.

Een mooie nieuwe route op weg naar de toekomst is het vormen van projectkoren. Op 24 februari was de aftrap met het Paas project 2024. Zo'n projectkoor bestaat uit de 37 zangers van de Cappella zelf plus deelnemers van buitenaf. Dat kunnen bijvoorbeeld leden van andere koren zijn of mensen die interesse hebben om misschien zelf lid te worden van de Cappella. In totaal hadden zich 23 mensen aangemeld. Dat is meer dan de Cappella zelf had durven hopen. Samen is er nu een groep van 60 mensen die de Hoogmis van Pasen opluistert.

Tijdens Pasen zullen de vele kerkgangers gaan genieten van de Halleluja van Händel en Christ the Lord is risen again van Rutter. De Cappella gaat de komende weken samen repeteren met de gastzangers. Dat gebeurt onder de bezielende leiding van dirigent Hans Heykers. Het koor wordt met prachtig orgelspel ondersteund door organist Marcel Verheggen.

Na Pasen wordt de nieuwe aanpak geëvalueerd en wordt gekeken wat de volgende projecten kunnen zijn.

Heeft u zelf interesse? Houdt u dan s.v.p. de website of Facebookpagina van de Cappella Sancti Servatii in de gaten.

Via Väös

Afgelopen vrijdag volgde ik via 'Kerkomroep.nl' het "Kruiswegbidden" in de basiliek. Ik hoor de plechtige begroeting van de mee-bidders door mijn baasje. Iedere vrijdagmiddag om 15.00 uur wordt door een groep parochianen langs de staties getrokken, daarbij wordt gezongen en gebeden. Wat is dat nou? Ik hoor mijn baasje lachen! Wordt er echt gelachen? Is het zo leuk bij dat Kruis van Jezus? Mijn baasje legt het uit: gewoontegetrouw loopt men van het midden in de kerk achter het kruis naar de eerste statie: "Jezus wordt veroordeeld". Mijn baasje zingt onderweg, maar is in gedachten verzonken, op weg naar de vertrouwde statie. Iemand trekt aan zijn mouw. Mijn baasje kijkt op. De groep staat voor een lege muur. Er is geen statie! Iedereen schiet in de lach. O ja, die eerste statie is een hele tijd geleden "zomaar" van de muur gevallen. Hij wordt nu gerepareerd. Mijn baasje lacht, iedereen lacht en onmiddellijk keert de ernst terug als de groep een paar meter naar voren schuift. Dáár hangt een "niet-statie": de intocht in Jeruzalem. Mijn baasje geeft er letterlijk en figuurlijk een aardige draai aan door een paar meter op te schuiven en iets zinnigs te zeggen. Ik hoor hem nu met overtuiging zeggen; "Zo gaat het vaak: het lijden kondigt zich onzichtbaar aan (de lege muur) en pas op als mensen je bejubelen! Vandaag is het 'Hosanna' en straks 'Aan het kruis met Hem'.

Ik hoor de mensen bidden en vervolgens verder trekken. De lege pilaar wordt vast en zeker gepasseerd, dat kan niet anders. Maar er is niemand meer die lacht. Het niet-zichtbare lijden laat ook sporen achter. Het is veertigdagentijd. Na Goede Vrijdag wordt het Pasen. Het lijden heeft niet het laatste woord.

Zalig Pasen, d'r Väös

Onze Lieve Vrouw van Lourdes parochiegemeenschap

De weg naar de toekomst

Gezicht geven aan de Barmhartigheid en de Liefde van God

Het bisdom heeft naar alle parochies een "Handreiking voor kerkbesturen over de toekomst van onze kerkgebouwen" verstuurd. Het vraagt daarin aan de kerkbesturen om een pastorale visie en een functiebeschrijving op te stellen voor de kerkgebouwen in de komende jaren. Daarbij acht het bisdom het van belang om parochianen tijdig te betrekken bij de gedachtegangen en hen uit te nodigen mee te denken hoe de geloofsbeleving binnen de parochiegemeenschap steeds opnieuw gestalte gegeven kan worden. Welke rol zij hierin voor de betreffende kerkgebouwen zien. Binnen onze eigen geloofsgemeenschap van de Lourdesparochie hebben we tussen november 2022 en februari 2024 vier gesprekken gevoerd over onze geloofsbeleving en onze blik op de toekomst. Bij deze gesprekken waren steeds tussen de twintig en veertig belangstellenden aanwezig.

We hebben gekeken naar de herkomst van de belangstellenden en daaruit bleek dat slechts ongeveer 20% van de bezoekers afkomstig was uit de territoriale parochie van Wittevrouwenveld-Wyckerveld. 80% kwam uit andere delen van Maastricht en daarbuiten, waarmee gesteld kan worden dat onze parochie een bijzondere aantrekkingskracht heeft.

Wat bezielt de bezoekers van onze Lourdesgemeenschap om deel van de Kerk te willen zijn

De mensen voelen zich verbonden met de grote wereldkerk. Het inspireert hen en maakt hen gelukkig, dat ze die band met de groep voelen. Ze voelen de aanwezigheid van God en worden daarbij door de rituelen van de liturgie geholpen. Hierbij is even een moment van bezinning, relativering, na een week vol hectiek, een weldaad. Je kunt gemakkelijker dingen uit het dagelijks leven verwerken, problemen en negatieve emoties loslaten; geraakt worden door de woorden die gesproken worden en je kunt bidden om zegen over eigen leven.

Het is belangrijk de link te zoeken van het geloof naar het dagelijkse leven. Hoe kunnen we het woord van God vertalen naar de wereld van nu. Hoe kan ik mijn geloof leidend laten zijn in mijn dagelijks leven. De uitleg en betrokkenheid van de priester zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel. Het bij de Kerk willen horen helpt bij het verwerken van moeilijke zaken in het leven, je krijgt steun van zowel het geloof als van anderen in de groep, je kunt woorden van troost vinden. Het gaat in de Kerk om dienstbaarheid: lektoren geven de boodschap door; zangers zingen in het koor; poetsers zorgen voor de goede randvoorwaarden en mensen voelen zich nuttig door praktische zaken op te lossen. Ieder mag zijn eigen talenten inzetten, of wakker laten maken. Je mag ontdekken wat je allemaal kunt. Het is fijn dat als je de pastor helpt, dit het gevoel geeft erbij te mogen horen.

Samen bespreken we ook de voordelen en de uitdagingen van het vormen van een Federatie

Praktische zaken kunnen beter geregeld worden, zonder dat iedereen steeds opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Door zaken samen te organiseren kunnen we elkaar helpen zowel in/ met personen als met middelen en zo kosten besparen denk aan parochieblad en website. Wij kunnen de specifieke sterke vaardigheden van elkaar gebruiken. Door de grotere aantallen kunnen we sterker zijn, maar kennen we elkaar en zijn we bereid om elkaar te ontmoeten en kennis en middelen te delen. We moeten er wel voor zorgen dat we onze identiteit niet verliezen; en ervoor waken dat de afstand, zowel fysiek als psychologisch niet te groot wordt, waardoor de mensen afhaken. Het zou goed zijn gespreksgroepen op thema binnen de federatie te organiseren om elkaar naderbij te komen en elkaar beter te leren kennen.

We moeten "de tuin" samen gaan aanleggen. Daarvoor moeten we de mensen en de middelen optimaal benutten en de negatieve energie de angsten elimineren. De gemeenschap kan veel positieve energie uitstralen, dat moeten we cultiveren;

Binnen de Federatie moet het niet alleen over zakelijke dingen gaan, maar ook over inhoudelijke, aan geloof gerelateerde zaken. Anders is het verlies van energie. Belangrijk daarbij is dat er op een goede respectvolle manier met elkaar wordt omgegaan, dat vrijwilligers niet in het ongewisse worden gelaten en gehoord en gesteund worden door het bestuur.

Ook de voorgangers kunnen gebruik maken van elkaars specialismen. Ze kunnen elkaar aanvullen en/of opvangen. Ze hoeven niet alles in hun eentje op te lossen. De een is beter met jeugd en de ander met liturgie en weer een ander is juist weer goed in organiseren van dingen. Voorgangers met charisma kunnen een voorbeeld zijn voor anderen. Ze kunnen bij elkaar proeven welke energie er wordt opgewekt als ze niet op hun eilandje blijven.

Voorgangers moeten vooral tussen de mensen staan en deze inspireren, ze moeten zich niet boven de mensen plaatsen. Zo kunnen de voorgangers samen met de gemeenschap een positieve energie uitstralen, dat moeten we cultiveren.

Alpha-cursus

Vanaf woensdag 21 februari starten wij met een Alpha-cursus. Een laagdrempelige cursus over de kernpunten van het geloof. De deelnemers aan een Alpha-cursus gaan op weg. Zij gaan op zoek naar de betekenis van het christelijk geloof.



Tijdens de cursusavonden draait alles om ontmoeting. Elke bijeenkomst begint met een gezamenlijke maaltijd om elkaar beter te leren kennen. Daarna volgt een inleiding op het wekelijks veranderde thema (een uitgangspunt van het christelijk geloof). Aansluitend is er gelegenheid om onder leiding van een gespreksleider in kleine groepen de eigen gedachten uit te wisselen. Alle vragen die in u leven en aansluiten op het week thema kunnen gesteld worden.



Voor wie?

De Alpha-cursus is er voor jong en 'oud' en dus toegankelijk voor iedereen. Bijvoorbeeld voor mensen die iets meer willen weten van het christelijk geloof, die pas christen zijn geworden of die hun wortels van hun geloof (nog) eens willen doornemen. Zelfs als u zoekende bent en nog met vragen zit of niet weet wat u eigenlijk wilt geloven bent u welkom.

Waar gaat Alpha over?

Wie is Jezus? Wat is geloven? Hoe kan je bidden? Wat doet de heilige Geest? Hoe lees je de Bijbel? Wat is de Kerk? Hoe kan je als christen leven? Waar ervaar je God?



Het zijn 10 bijeenkomsten en een weekend. De 10 bijeenkomsten zijn in een cyclus van 2 * 5 bijeenkomsten. We starten met 5 weken op elke woensdag een bijeenkomst, dan 2 weken rust en daarna weer 5 weken elke woensdag een bijeenkomst. Het geheel wordt afgesloten met twee dagen op een locatie.

Als u begint dat bent u tot niets verplicht. Natuurlijk is het wel raadzaam alle bijeenkomsten bij te wonen om de het geheel te overzien.

De cursus wordt gratis aangeboden (met uitzondering van het weekend), maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom.

Enkele reacties van deelnemers:

- "De cursus heeft mijn ogen geopend: geloven doe je niet alleen."
- "Ik ben dieper gaan nadenken over het geloof."
- Het onderlinge respect en vertrouwen was een heel mooie ervaring."

Locatie:
Pastorie Annakerk.
Dr. van Kleefstraat 12
6217 JJ Maastricht

Tijdstip:
18:00 uur



Welke dagen word de Alpha cursus gegeven?

~~Blok 1
Woensdag 21-2-2024
Woensdag 28-2-2024
Woensdag 6-3-2024
Woensdag 13-3-2024
Woensdag 20-3-2024~~

Blok 2

Woensdag 10-4-2024
Woensdag 17-4-2024
Woensdag 24-4-2024
Woensdag 1-5-2024
Woensdag 8-5-2024

Tijdstip, locatie en kosten van het weekend wordt tijdens de bijeenkomsten medegedeeld.

Aanmelden en info:
kapelaan Vincent Kumar.
Telefoonnummer: 06-15458087,
Email: vincent.kumar38@gmail.com

DEKEN HANNEMAN STICHTING

De Deken Hanneman Stichting werkt in Maastricht en koppelt betrouwbare vrijwilligers aan mensen die wat extra hulp nodig hebben in hun thuissituatie.

Denk aan klusjes in huis, dingen regelen, gezelschap enz. Dit kunnen we alleen doen met TOP vrijwilligers, dus meld u snel aan als u ook een paar uurtjes per maand vrij wil maken voor een ander!

<https://dekenhannemanstichting.nl/home.html>



Sinds medio augustus 2023 is Uitvaartcentrum Bovens overgenomen door Uitvaartstudio en gaat onze locatie in Heer verder onder de naam Uitvaartstudio Bovens. Uitvaartstudio bestaat uit een bevolgen team van mensen met ervaring in het uitvaartvak, mensen die geloven dat het afscheid ècht recht moet doen aan de persoon om wie het gaat. Een afscheid waar het leven wordt gevierd in al zijn kleuren en beelden, dat is waar wij voor staan. Heeft u vragen over uitvaarten of wilt u meer weten over onze manier van werken, loopt gerust eens binnen.

Lourdeskapel in een nieuw jasje

Het interieur van de Lourdeskapel op Gedenkpark Heer wordt momenteel in een nieuw jasje gestoken. Het zakelijke laten we achterwege en er komt een huiselijke sfeer voor in de plaats. Om dit te bereiken hebben we de oude stoelen vervangen voor fijne, comfortabele kuipstoelen. Tevens zijn er vooraan in de kapel twee banken neergezet voor de naaste familie, zodat zij dicht bij elkaar kunnen zitten. Op die manier zorgen we voor warmte en geborgenheid.



Binnenkort gaan we verder met de aankleding van de kapel. Zo komen er achteraan nog statafels en wordt er vitrage opgehangen in de kapel. Tijdens een dienst kan de vitrage rondom dicht worden gemaakt, om op die manier een intieme en persoonlijke sfeer te creëren.

Naast diensten, gaan wij in de Lourdeskapel ook bijeenkomsten organiseren. Eén van de eerste is een informatieavond over de aanstaande verbouwing van ons Uitvaartcentrum. Daarin laten wij zien wat de plannen zijn en hoe het er in de toekomst uit komt te zien.

Komt u binnenkort een kijkje nemen in de mooie, vernieuwde Lourdeskapel? U bent altijd welkom! Ook als u vragen hebt of meer wilt weten, staan wij u graag te woord! U mag contact met ons opnemen via 043-3612566 of gedenkparkheer@uitvaartstudio.com.

Gedachte bij Pasen

De eerste dag

Het was vroeg in de morgen
 de eerste dag
 van een nieuwe tijd
 en het gebeurde
 dat Hij die was gestorven
 koud als een steen daar lag
 achter een steen geborgen
 opstond
 in het licht liep
 de dood meester
 en terugriep
 de in verdriet verdwaalden
 de herder bleek die waarlijk
 tot in de dood afdaalde
 voor zijn schapen

het was vroeg in de morgen
 de eerste dag van
 een nieuwe tijd.

*Inge Lievaart
 Uit: God in gedachten, 2007*

Bij de 40-dagentijd

Er is meer nodig

Er is méér nodig dan de weg weten, je moet ook de weg gaan.
 Er is meer nodig dan een belofte doen, je moet ook de belofte nakomen.
 Er is meer nodig dan het antwoord geven, je moet ook het antwoord zijn.
 Er is meer nodig dan over trouw praten, je moet ook trouw zijn.
 Er is meer nodig dan verdriet zien, je moet ook troosten.
 Er is meer nodig dan armoede veroordelen, je moet ook solidair zijn.

Uit: Bouwstenen voor bezinning



Parochiefederatie Johannes Paulus II

Parochiefederatie Anna/Lambertus en Theresia/ Jozef i.o.



Levende gemeenschap

In de Theresia/Jozef parochie is een overleg-
orgaan welke bestaat uit organisaties en
verenigingen binnen deze parochies. Vanuit dit
overleg, dat zich de levende gemeenschap noemt, ontstaan tal van
activiteiten. Zo bijvoorbeeld de Theatuin. Een tuin op biologische basis
welke wordt onderhouden door de buurt. Tijdens de burendag is er een
mooi tuinconcert geweest wat ontzettend gezellig en gemeenschaps-
opbouwend was. De fanfare Servaas krijgt hulp voor het organiseren van
de bronprocessie. Op deze manier proberen wij als kerk gemeenschaps-
opbouwend te zijn. Een taak die de kerk al decennia lang vervult. Samen
kom je er en kun je er voor zorgen dat er meer hosanna kan worden gezongen in de kerken van onze federaties.
Ook een lokaal project kan zijn vruchten werpen op de gemeenschap welke onze kerk is, ook al voeg je parochies
samen tot federaties.



Diaconie in onze federaties

*De kerk kan niet naar de toekomst zonder dat het denkt aan ontmoeting en op zoek
gaat naar mensen die niet geheel mee kunnen om welke reden dan ook. Sinds
november is een werkgroep met enthousiaste parochianen in onze federatie begonnen
aan het project om de diaconie in onze parochies te stimuleren of te ontwikkelen. In de
verschillende parochies is het een en ander al bezig en heeft zich goed ontwikkeld op
andere gebieden weer niet. Het mooie is dat er nu een kruisbestuiving plaatsvindt tussen de parochies onderling.
Dit omdat iedere parochie ergens anders sterk in is. De werkgroep heeft gekeken wat er al is in onze parochies en
dat is een mooie grote lijst.*

We zien dat in de Annakerk een diaconiegroep bestaat welke mensen bezoekt en enkele keren per jaar een
geschenkje vanuit de parochie brengt naar zieke parochianen. Ook is er een 55+ groep die activiteiten van
ontmoetingen voor mensen organiseert van 55+. Men hoopt zo de ontmoeting te kunnen stimuleren. In de
parochies van Wolder, Daalhof en Mariaberg leidt zuster Johanna een ziekgroep. Deze zorgt en brengt ook
cadeautjes rond met Kerstmis en Pasen. Zij verzorgt ook de felicitatiekaarten voor parochianen met kroonjaren.
Deze kaarten worden door een apart groepje gemaakt. In de parochies Oud Caberg, Malberg tot aan Pottenberg
wordt er ook gezorgd voor cadeautjes met kerst en met Palmpasen en krijgen de mensen een kaart met een
palmtakje. In de federatie Johannes Paulus II worden met advent spullen verzamelt om deze met kerst naar mensen
te brengen die een opsteker nodig hebben.

De werkgroep wil deze activiteiten stimuleren en daarnaast onderzoeken wat er nog meer kan. We hopen samen
tot een project te komen waarin de ontmoeting centraal zal staan. De groep van mensen die mee wil denken en
ontwikkelen wordt steeds groter en komen vanuit de verschillende federaties. Dit kan alleen leiden tot iets moois.
We hebben bijvoorbeeld nagedacht om diaconie te omschrijven. Vanuit de groep kwamen zoal de volgende termen
en kreten: Van uit je hart, Zoals jezelf benaderd wilt worden zo moet je anderen ook benaderen. Wisselwerking was
ook een woord die op het blaadje werd gezet. Men ervaart dat je als je aan diaconie doet je er ook iets voor terug
krijgt. Diaconie is een theologisch pastorale term om ontmoeting aan te
duiden. Met diaconie treed de kerk naar buiten en laat het concreet zien
wat de boodschap van Jezus is. Er zijn voor je naasten en zeker hulp
bieden aan de zwakke mens. Een enorm breed begrip, dat de groep zal
reduceren tot een haalbare opdracht.



De bedoeling is dat het kerkgebouw van Daalhof een centrale plaats zal
gaan aannemen in dit project. Op dit moment is het al de thuisbasis van
Schuldhulpmaatje. De stichting die zich bezighoudt om mensen bij te

staan die moeite hebben om rond te komen. We hopen nog meer organisaties te kunnen gaan huisvesten en misschien komen er ook andere christelijke genootschappen met ons meedenken. We weten niet waar het heen zal leiden. We laten ons leiden door de H. Geest. Maar we zijn ervan overtuigd dat er iets heel moois zal gaan ontstaan ten dienste van het opbouwen van een toekomst voor onze federatie.

KINDERKERK DE LEVENSBOM



In de federatie Anna / Lambertus en Theresia / Jozef i.o en de federatie Johannes Paulus II is er een kinderkerk. Hieronder staan de activiteiten welke zij organiseren voor jonge ouders en kinderen.

Wij willen hiermee ook aan de toekomst bouwen in onze federaties. Iedereen is natuurlijk welkom ook de kinderen van parochies buiten onze federatie. Voor de kinderclub is het handig dat u zich opgeeft bij pastoor Schols: pastoor@jpmaasticht.nl U kunt ook bij hem terecht voor meer info.



Woensdag 6 maart	14.00u to-15.30u	Kinderclub in Annazaal
Zondag 10 maart	11.30u	Kinderwoorddienst in kerk Daalhof
Zondag 17 maart	11.30u	Kinderwoorddienst in kerk Daalhof
Woensdag 20 maart	14.00u-15.30u	kinderclub (Palmpasen stokken maken)
Zondag 24 maart	10.00u	Gezinsmis Palmpasen in de Anna kerk
Vrijdag 29 maart	17.00u	Kinderkruisweg in de kerk van Malberg
Woensdag 3 april	14.00u -15.30u	Kinderclub in Annazaal
Zondag 7 april	11.30u	Kinderwoorddienst in kerk Daalhof
Woensdag 17 april	14.00u -15.30u	Kinderclub in Annazaal
Zondag 21 april	9.30u	Gezinsmis in kerk Wolder (Presentatie EHC)
	10.00u	Gezinsmis in De Annakerk (Presentatie EHC)
Zondag 5 mei	11.30u	Kinderwoorddienst in kerk Daalhof
Woensdag 15 mei	14.00u - 15.30u	Kinderclub in Annazaal
Woensdag 29 mei	14.00u - 15.30u	Kinderclub in Annazaal
Zondag 2 juni	11.30u	Kinderwoorddienst in kerk Daalhof
Zondag 23 juni	10.00u	Gezinsmis in de Annakerk (dankviering EHC)
Zondag 7 juli	11.30u	Kinderwoorddienst in kerk Daalhof

LIFE TEEN *Naast de kinderen hebben wij als federaties en eigenlijk voor heel Maastricht en omstreken Life teen voor tieners. Het is een concept vanuit Amerika overgenomen en door hulpbisschop de Jong in ons bisdom gestimuleerd een aangeraden. Life teen wil op een frisse manier tieners binden aan onze kerk. Er is een enthousiast life teen team welke goed weet hoe je tieners kunt stimuleren en kunt laten zien wat geloven in die Jezus die er altijd voor je is en kan betekenen. De tieners zullen hun eigen keus moeten maken en dat wordt dan ook tijdens deze bijeenkomsten gestimuleerd en begeleid. We beginnen altijd met een H. Mis waarna er een bijeenkomst is van spel en catechese in het jeugdhonk in de kelder. Life teen kunt u meemaken in de kerk van Malberg. We beginnen met de mis om 18.30u en samen met het programma in het jeugdhonk duurt het tot 21.00u.*

Ook voor de ouders is er een programma, zodat ze niet naar huis hoeven te gaan na de mis. Als u met uw tiener interesse heeft, kom eens een keer kijken. Het is altijd op de tweede zaterdag van de maand. Met uitzondering van de maanden mei en Juli. Op de volgende data is er life teen in de kerk van Malberg; 13 april, 18 mei, 8 juni, en 6 juli. Na de vakantie is het dan weer op 8 september.



Parochiefederatie

Onze Lieve Vrouw Sint Pieter



Bezoek van de reliekschrijn van de H. Bernadette Soubirous aan Maastricht

Op de tweede en derde paasdag, 1 en 2 april 2024, komt de schrijn met relieken van de H. Bernadette Soubirous naar Maastricht, om een rondgang te beginnen door alle bisdommen van Nederland.

Bernadette Soubirous is een bekende heilige. Aan haar verscheen in 1858 de H. Maagd Maria 18 keer in de grot van Massabielle in Lourdes. Zij is later kloosterzuster in Nevers geworden en heilig gestorven. Na haar dood en begrafenis bleek haar lichaam niet te zijn vergaan. Kleine delen van dat lichaam werden in een mooie schrijn in Lourdes gelegd. Die schrijn maakt rondgangen door de wereld om de boodschap van Lourdes te vertellen.



Het programma in Maastricht is als volgt.

- * Maandag, 1 april, om 10.00 uur feestelijke Hoogmis in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw en aansluitend trekt de jaarlijkse *Sacramentsprocessie* door het Stokstraatkwartier, met de reliekschrijn van St. Bernadette.
- * Maandag, 1 april, om 19.00 uur *lichtprocessie* vanaf het kerkplein van St. Pieter Beneden met de reliekschrijn van St. Bernadette naar de Lourdesgrot op de St. Pieterberg. Daar is een korte Lourdesviering.
- * Dinsdag, 2 april, om 14.30 uur *Lourdesviering rond de reliekschrijn* van St. Bernadette in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw, waarbij vooral ook de zieken worden uitgenodigd.
- * Dinsdag, 2 april, om 16.30 uur aankomst van de reliekschrijn van St. Bernadette in de *kerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes* (Groene Loper) en feestelijke viering rond de reliekschrijn.

Het bezoek van de reliekschrijn van Bernadette belooft een bijzondere gebeurtenis te worden, vooral nu wij het 150-jarig jubileum van onze Lourdesgrot vieren.

U bent van harte uitgenodigd!

Kerkbestuur van Parochiefederatie Onze Lieve Vrouw en Sint Pieter

Afgelopen tijd hebben bestuurswisselingen plaatsgevonden in ons kerkbestuur.

Ons huidige kerkbestuur bestaat nu uit de volgende leden:

Pastoor Jan Vries, Voorzitter

Mevrouw Tilly Hoorn, Secretaris

De heer Alex Jaminon, Penningmeester en Vicevoorzitter

Mevrouw Lydia Beerkens, Schatkamer en Culturele zaken

Mevrouw Liesbeth Brans, Juridische zaken en P.R.

Mevrouw Hoy-Lin Moo, Pastorale zaken

De heer Jos van Beek, Kerkhofzaken en ICT

De heer Karl Pesch Konopka, Bouwzaken.



BIJZONDERE VIERINGEN GOEDE WEEK EN PASEN 2024

Kerk	23 maart	24 maart (Palmzondag)	28 maart(Witte Donderdag)	29 maart (Goede Vrijdag)	30 maart (Stille Zaterdag)	31 maart (Pasen)	1 april (2e Paasdag)
Sint Servaasbasiliek, Keizer Karelplein		10.00 H. Mis	19.00 H. Mis met aansluitend nachtwake	15.00 Gedenken lijden en sterven van de Heer 19.30 Kruusweeg door centrum	21.00 Paaswake	10.00 H. Mis	10.00 H. Mis
Sint Mathias, Boschstraat		18.00 Engelstalige Mis				18.00 Engelstalige Mis	
OLV van Lourdes, Oostermaas (online te volgen via www.kerkomnou.nl)		10.30	19.00 H. Mis	15.00 Kruisweg op begraafplaats Osstermaas (ingang pastoor Jacobsweg)	20.00 Paaswake	10.30 H. Mis	10.30 H. Mis
H. Martinusparochie, Wyck		11.00	19.00	15.00 Kruisweg & verering relikwie H. Kruis 19.30 De Kruusweeg	20.00 Paaswake	11.00	11.00
H. Walburga, Amby		11.00 H. Mis	19.00 H. Mis	15.00 Kruisweg 19.00 Goede Vrijdag-viering	21.00 Paaswake	11.30 H. Mis	11.00 H. Mis
H.H. Monulfus & Gondulfus, De Heeg		11.15 H. Mis		15.00 Kruisweg	18.30 Paaswake	11.30 H. Mis	
H. Michaël, Heugem-Randwyck	19.00 H. Mis				19.00 Paaswake		09.00 H. Mis
Sint Petrus-Banden, Heer		09.45 H. Mis	19.00 H. Mis met aansluitend nachtelijk aanbidding	15.00 Kruisweg 19.00 Goede Vrijdag-viering	21.00 Paaswake	09.45 H. Mis	09.45 H. Mis
H. Antonius van Padua, Scharn	17.30 Gezinsmis met communicanten en vormelingen (Palmpassen)			15.00 Kruisweg		10.00 H. Mis	
H. Johannes de Doper, Limmel		09.00 H. Mis	18.00 H. Mis	14.00 Kruisweg	19.00 Paaswake	09.00 H. Mis	
Koepelkerk, H. Joannes Bosco & H. Hart van Jezus, Wyckerpoort		10.30 H. Mis	19.00 H. Mis	15.00 Kruisweg	20.00 Paaswake	10.30 H. Mis	
H. Cornelius, Borgharen		11.00 H. Mis		15.00 Kruisweg		10.00 H. Mis	11.00 H. Mis
H. Martinus, Itteren				16.00 Kruisweg	18.00 Paaswake		
San Salvator, Daalhof		11.30 H. Mist		15.00 Herdenking Kruisdood en kruisverering		11.30 H. Mis	
H. Hart van Jezus, Oud-Caberg		11.30 H. Mis		15.00 Herdenking Kruisdood en kruisverering		11.30 H. Mis	
H.H. Petrus en Paulus, Wolder		9.30 H. Mis	19.00 H. Mis		20.00 Paaswake	9.30 H. Mis	9.30 H. Mis
De Vier Evangelisten, Malberg		9.00 H. Mis	19.00 H. Mis	17.00 Kinderkruisweg		09.00 H. Mis	10.00 H. Mis
H. Anna & H. Lambertus, Annakerk, Brusselsepoort		10.00		15.00 Kruisweg	20.00 Paaswake	10.00 H. Mis	10.00 H. Mis
Sint Jozef en Sint Theresia, Belfort & Biesland	17.30		19.00 H. Mis			11.30 H. Mis (grote kerk)	
Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming, OLV Plein		8.45 H. Mis 11.00 HoogMis	18.30 H. Mis met aansluitend aanbidding tot 21.00	9.00 lezingendienst en morgengebed 11.00 Kruisweg 15.00 Herdenking Kruisdood	9.00 lezingendienst en morgengebed 21.00 Paaswake	8.25 Lauden 8.45 H. Mis 11.00 Hoogmis	10.00 Hoogmis met aansluitend processie met reliekschrijn H. Bernadette
H. Petrus, St. Pieter beneden		9.45 H. Mis (kinderwoorddienst))		15.00 Herdenking Kruisdood	20.00 Paaswake	9.45 H. Mis met kinderwoorddienst, aansluitend eieren zoeken	
Allerh. Verlosser en H. Petrus St. Pieter op de Berg						9.45 H. Mis.	

BIJZONDERE VIERINGEN GOEDE WEEK EN PASEN 2024

Kerk	23 maart	24 maart (Palmzondag)	28 maart (Witte Donderdag)	29 maart (Goede Vrijdag)	30 maart (Stille Zaterdag)	31 maart (Pasen)	1 april (2e Paasdag)
H. Agnes, Bunde	17.30 H. Mis		19.00 H. Mis: aansluitend stille aanbidding t/m 21.00	16.30 Goede Vrijdag-viering		11.30 H. Mis	11.00 H. Mis
H. Martinus, Geulle				15.00 Kruisweg	18.00 Paaswake	10.00 H. Mis	09.30 H. Mis
Onbevlekt Hart van Maria, Moorveld	19.00 H. Mis			19.00 Goede Vrijdag-viering		11.30 H. Mis	
H. Catharina, Ulestraten		9.30 H. Mis		12.30 Kinderkruisweg	20.00 Paaswake	9.30 H. Mis	9.30 H. Mis
Basiliek van het H. Sacrament, Meerssen		11.00 H. Mis	19.00 H. Mis	15.00 Kruisweg	21.00 Paaswake	11.00 H. Mis	11.00 H. Mis
H. Jozef Arbeider, Meerssen-West	19.00 H. Mis			15.00 Kruisweg	19.00 Paaswake		10.00 H. Mis
H. Hart van Jezus, Rothem		10.00 H. Mis				10.00 H. Mis	

40 days challenge

In de 40 dagentijd horen we in de heilige liturgie de geschiedenis van het Joodse volk en met name de uittocht uit Egypte. De lange tocht door de woestijn was voor iedereen een beproeving. Maar uiteindelijk volgde de binnenkomst in het beloofde land. Tijdens die 40 jaar woestijn werd het volk gevoed met manna, het brood uit de hemel. Iedere ochtend lag er manna, als rijp gestrooid. De Israëlieten konden het bereiden en er zich mee voeden. Iedere ochtend! 40 jaar lang!

Het optrekken om manna te verzamelen, iedere ochtend opnieuw is ook een mooi beeld om er iedere ochtend op uit te trekken om vóór je werk, vóór je studie, voordat de dag ècht op gang komt; brood uit de hemel te verzamelen: om de Heilige Mis mee te vieren.

Het is een "40-days-challenge" voor studenten en anderen om iedere weekdag om 07.00 uur de engelstalige Mis mee te vieren in de St. Servaas-kapel. Je dag begint vroeg, dat is waar. Maar de dag wordt er zo anders door ... je moet het zelf ondervinden, 07.00 uur of 09.00 uur: WELKOM!



Heiligdomsvaart 2025 en Servaasweek 2024

Ieder jaar wordt er een zogenaamde Servaasweek gehouden. Deze week begint met de Bronprocessie op de zondag vóór 13 mei en eindigt met de Stadsprocessie op de zondag ná 13 mei. Op de 13de mei zelf wordt het sterven én het binnengaan in de hemel van Sint Servaas gevierd. Dit jaar zal op de 13de de zogenaamde Dekenale viering plaatsvinden met zang van de Capella Sancti Servatii.

In de Servaasweek zijn meerdere liturgische vieringen in de basiliek en de crypte, nabij het graf van Sint Servaas. Het gerestaureerde borstbeeld van Sint Servaas is in oude glorie hersteld en vormt een waar middelpunt bij de processie en in de basiliek. Van harte welkom om mee te vieren.

Zondag 12 mei: 10.00 uur Bronprocessie, 11.00 uur Heilige Mis bij de Bron. 18.00 uur Engelstalige Mis in de Matthiaskerk.

Maandag 13 mei: 09.00 uur Hoogmis met Scola Gregoriana, 19.00 uur Dekenale viering,

Dinsdag 14 mei: 09.00 uur H. Mis met volkszang, 19.00 uur H. Mis door abt Lenglet OSB met Scola Gregoriana.

Woensdag 15 mei: 09.00 uur H. Mis met volkszang, 18.00 uur Taizéviering.

Donderdag 16 mei: 09.00 uur H. Mis met volkszang, 18.45 uur Pontificale Mis met Mgr. De Jong. Aansluitend Barbaralezing door Mgr. De Jong over Synodale Weg.

Vrijdag 17 mei: 09.00 uur H. Mis met volkszang, 11.00 uur H. Mis met reliek in Larisa, 12.00 uur Lunchconcert met orgelspel.

Zaterdag 18 mei: 09.00 uur: H. Mis met volkszang, 10.00 uur. Servaaswandeling en korte H. Mis in de crypte. 14.00 uur: Servaaslofprijzing met Kommel Gemeenschap in de Dagkapel.

Zondag 19 mei: 10.00 uur: Hoogmis met Capella Sancti Servatii, aansluitend Stadsprocessie. 18.00 uur engelstalige H. Mis in Matthiaskerk.

De jaarlijkse Servaasweek is tevens een "warm houden" van de Heiligdomsvaart. In 2025 van 12 juni t/m 22 juni zal de Heiligdomsvaart plaatsvinden. Maar deze editie begint feitelijk al dit jaar op vrijdag 6 september in de avonduren. Vanaf die datum zal er gaandeweg aandacht voor de komende Heiligdomsvaart zijn. U zult de juiste informatie tijdig krijgen. Voor nu is het belangrijk om 6 september te reserveren. Het is de moeite waard. "Wees een bruggenbouwer", een oproep aan ons allen!

SAMEN OP WEG NAAR EEN MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM BUNDE

De stichting MFC (multifunctioneel centrum) Bunde werkt samen met het kerkbestuur van de H. Agnesparochie in Bunde aan de toekomst van de huidige Sint Agneskerk in Bunde.

De Agneskerk heeft op dit moment veel meer ruimte dan voor kerkelijk gebruik nodig is. Tegelijkertijd hebben verenigingen en maatschappelijke organisaties in Bunde behoefte aan een passend onderdak voor hun activiteiten.

Daarom hebben kerkbestuur en stichtingsbestuur een intentieovereenkomst afgesloten. Het doel? Behoud van de huidige Mariakapel als kerk en de komst van een



multifunctioneel centrum in de resterende ruimte met een scala aan activiteiten.

Voorbeelden? Repetities van orkesten en koren, muzieklessen, concerten, toneeluitvoeringen, carnavalsavonden, tentoonstellingen, verenigingen, dagbesteding, cursussen en sport.

Ook evenementen met een regionale uitstraling zijn mogelijk.

Van 10 tot zo'n 400 bezoekers kunnen er straks terecht.

Voor de nieuwe toekomst van de kerk is een brede samenwerking van alle partijen nodig.

De kosten worden geraamd op 1,8 miljoen euro. De gemeente

Meerssen heeft al een bijdrage van 600.000 euro toegezegd. Bij de provincie ligt een aanvraag voor eenzelfde bijdrage. Daarnaast is nog een stuk aanvullende financiële dekking nodig. De toestemming van het bisdom is onderweg.

De eerste stappen zijn gezet. Via de site www.mfcbunde.nl informeren wij u over de actuele stand van zaken.

Beste website bezoekers,

Wij heten u van harte welkom op onze website www.rkmaastricht.nl en hopen dat u hier gemakkelijk en snel antwoorden kunt vinden op al uw vragen.

Uiteraard hebben wij gekozen voor een website die toegankelijk en gebruiksvriendelijk is om met een klik een federatie met onderliggende parochies te vinden.

U vindt vervolgens achtergrondinformatie om verder te komen in onze RK-gemeenschap.

Daarnaast kunt u deze ook openen op uw computer, tablet en/of mobiele telefoon. Een link naar facebook wordt ook ondersteund.

Ook vragen wij alle parochies en federaties om up-to-date te blijven, zodat dit geen statische website wordt.

Het Dekenaat Maastricht is niet verantwoordelijk voor deze eigen parochiegegevens. Wel vragen wij u om te

beoordelen of de andere teksten en afbeeldingen naar wens zijn. U kunt opmerkingen doormailen naar ons secretariaat E-mail: dekenaat.maastricht@gmail.com



Mijn dank gaat uit naar de **Werkgroep Communicatie en met name de websitebouwer en Monique Voncken.**

Met vriendelijke groet,

DEKEN JOHN DAUTZENBERG / SAMEN KERK – SAMEN STERK

Hosanna: vreugdekreet of noodkreet?

Bij het woord Hosanna denk je aan vreugde en feest. Gelovige christenen denken dan ook aan de intocht van Jezus in Jeruzalem en het volk hem toejuichte. Maar de uitroep Hosanna komt ook voor in het gezegde *Vandaag Hosanna! morgen Kruisigt Hem!* Dit gezegde waarschuwt voor de grillen van het volk, dat vandaag iemand toejuicht en morgen verwenst.

Toeval of niet, maar in de Veertigdagentijd denken de parochies in Limburg na over hun toekomst. Zij stellen zich vragen over de levensvatbaarheid van hun geloofsgemeenschap en het openhouden van hun kerkgebouw. Voor 1 augustus a.s. wil het bisdom toekomstplannen zien. Enkele parochies hebben al meer dan een bijeenkomst hierover achter de rug. Soms goed bezocht, maar vaak zitten alleen de bekende vrijwilligers rond de tafel. Zij getuigen van een diep geloof én erkennen niet te weten hoe meer mensen in de kerk te krijgen. Het is niet gelukt bij hun kinderen en kleinkinderen, waarom zou het dan wel bij anderen lukken. Of ze zich extra willen inzetten om aan missie te doen? Nee, liever niet.

De gemeente Maastricht werkt aan een kerkvisie. Zij heeft alle gebedshuizen in Maastricht geïnventariseerd en dat zijn er veel. Burgers is gevraagd hoe belangrijk zij die gebouwen vinden. De meeste mensen willen niet dat ze verdwijnen. Ze zijn een ijkpunt in de wijk en het zijn vaak mooie gebouwen. Maar op de vraag of zij bereid zijn voor het behoud te betalen is de belangstelling een stuk kleiner.

Is Hosanna nog in de kerk? Of is het volk wispelturiger dan ooit? Om te beginnen, *Vandaag Hosanna! morgen Kruisigt Hem!* is geen aardige karakterisering van het volk en bovendien onterecht. Het waren toen de geestelijke leiders en nu politici die het volk vaak verkeerd informeren en ophitsen. In de discussie over de toekomst van onze geloofsgemeenschappen en kerkgebouwen is veel creativiteit, moed en doorzettingsvermogen nodig. Dat kun je niet aan een enkeling overlaten.

Het aantal actieve gelovigen en kerkgangers is klein. De belangstelling voor spiritualiteit en bijzondere gebouwen is groot. Er zijn bruggen te slaan. Dat vraagt wel begrip voor andersdenkenden en soepelheid in de omgang. Als onze woorden en bijeenkomsten niet aanspreken, zijn het misschien wel onze daden. Zo is de kerk in de vijandige Romeinse tijd begonnen. Echter, iedereen uitnodigen om samen te werken mislukt als je jouw regels oplegt. Louter vanuit onze eeuwenoude instituties en conventies een nieuwe toekomst opbouwen gaat niet lukken. Denken dat morgen de kerken vol kunnen zitten is ook luchtfietserij. Laten we beginnen ons een spiegel voor te houden en de vraag stellen of we net zo veel aandacht voor de ander hebben als Jezus Christus van ons vroeg. Dan kunnen we de belangstelling van veel mensen voor spiritualiteit en mooie gebouwen concreet maken. Dat is niet eenvoudig en vraagt veel tijd.

Het woord Hosanna heeft nog een betekenis en misschien is die in onze tijd beter op zijn plaats: God, wil je ons helpen? Zijn hulp is altijd welkom. Maar het gaat om ons geloof, onze kerk en dus moeten we de wederopstanding niet aan God alleen overlaten. Ook niet aan onze priesters, al was het maar omdat zij de teloorgang van onze parochies niet hebben kunnen tegengaan. Ook niet aan het wachten op een nieuwe tijdsgeest want de geschiedenis herhaalt zich niet. Nee, we zullen het zelf moeten doen. Wie anders? Bovendien, ergens voor gaan is mooi. En wat is er mooier dan de Blijde Boodschap in woorden en daden uitdragen. Veel kerkgebouwen stralen dat nog steeds uit, in elk geval bij de Koepelkerk. Hosanna!, in beide betekenissen.

Willem Wolters

Uitreiking erepenning Aktie kerkbalans in Heugem



Op 2 maart jl. ontving John Baan de erepenning uitgereikt als vrijwilliger van 2024 van de parochie H. Michael te Heugem.

Hij is al sinds zijn jeugd (in Heugem) betrokken als akoliet en meer dan 25 jaar vrijwilliger bij het Michaelsgilde.

Een drijvende kracht achter alle feestelijke versieringen van kerststal tot processie, communie, kleine heilige vieringen, organisatie herdertjestocht etc.. Of meelopen met het Michaelsbeeld in een processie in een ander wijk, de Heiligdomsvaart of de OLV processie. Altijd kun je op hem rekenen en is altijd even enthousiast. Op een nieuwe klus als het maar voor de kerk is zegt hij geen nee.

Dit is een vrijwilliger waar we nog jaren, gezien zijn leeftijd op hopen te kunnen bouwen. We willen hem voor vele jaren tomeloze inzet voor onze parochie op allerlei manieren hiervoor eren. En een opsteker geven.



VOLLE KERK IN DE SINT MATTHIASKERK



U kunt ook altijd op zondagavond om 18.00 uur een Heilige Mis bijwonen. Voorafgaand hieraan is er vanaf 17.00 uur de uitstalling van het Allerheiligste en gelegenheid tot biechten.

Deze engelstalige mis vindt plaats in de Sint Matthiaskerk. Veel jonge studenten zijn hier aanwezig tijdens deze vaak gezongen viering met het community choir o.l.v. Hans Heykers en elke zondag speelt aan het orgel Claudia Kranen.



DRAPEAU ZEGENING IN DE SERVAOS



Bij de 40-dagentijd: Er is meer nodig

Er is méér nodig dan de weg weten, je moet ook de weg gaan.
Er is meer nodig dan een belofte doen, je moet ook de belofte nakomen.
Er is meer nodig dan het antwoord geven, je moet ook het antwoord zijn.
Er is meer nodig dan over trouw praten, je moet ook trouw zijn.
Er is meer nodig dan verdriet zien, je moet ook troosten.
Er is meer nodig dan armoede veroordelen, je moet ook solidair zijn.

Uit: Bouwstenen voor bezinning, vastenactie 2024



Dekenaal Nieuws vraagt uw steun!



Om dit infoblad en de website in stand te kunnen houden, doen wij een beroep op uw financiële steun.

U kunt uw vrijwillige bijdrage storten of overschrijven op: NL 37 INGB 0003 1526 30
t.n.v. Dekenaat Maastricht onder vermelding van Dekenaal Nieuws.

Het Dekenaal Bestuur dankt u voor uw bijdrage.

<https://www.facebook.com/deknaatmaastricht/> website: www.rkmaastricht.nl

Wij verzoeken u vriendelijk om kopij en fotomateriaal digitaal aan te leveren via deknaat.maastricht@gmail.com.

