

## Preek

"voorwaar, voorwaar , Ik zeg u: als de graankorrel niet in de aarde valt blijft hij alleen; maar als hij sterft brengt hij veel vrucht voort. " (Joh 12,24).

Beste broeders en zusters, wij leven in een maatschappij met allerlei soorten verzekeringen: ziekenverzekering, brandverzekering, autoverzekering, reisverzekering. Ik weet niet hoeveel verzekeringen er zijn in Nederland. Soms krijg ik reclame voor een uitvaartverzekering. Ik vind het leuk om die reclame door te lezen en naar verdere informatie te googelen. Dan denk ik dat uitvaartverzekeraars een grotere rol spelen in ons katholieke leven, dan de huidige priesters. Zij vragen aandacht voor ons levenseinde. Geloven zij wel in een leven na de dood?

Het evangelie van deze zondag spreekt over 'sterven'. We hoorden in het evangelie de grote tegenstelling van leven-door-sterven en succes-door-mislukking. Om deze paradox beter te begrijpen, nodigt Jezus ons uit om naar de natuur te kijken. Hij zegt: "Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: als de graankorrel niet in de aarde valt blijft hij alleen; maar als hij sterft brengt hij veel vrucht voort. " (Joh 12,24). Sterven om te leven. Dat klinkt gemakkelijk, maar is het gemakkelijk? Ik denk het niet. Deze 40-dagentijd is een tijd om te sterven aan zichzelf, om zó het leven te verkrijgen voor velen. Hier krijgt het woord 'sterven' een grotere betekenis meer dan heengaan uit deze wereld. Sterven voor God, sterven voor anderen. Dat is de echt Bijbelse betekenis van sterven.

Het donkerste en pijnlijkste uur in het leven van een graankorrel is het uur waarin hij sterft. Toch is dit precies het uur waarin nieuw leven geboren wordt. Het is een verbazingwekkende tegenstelling - het leven komt voort uit de dood. Dit zien we ook bij het Kruis. Wij gaan dat in de Goede Week vieren. Jezus sprak tijdens zijn openbare leven verschillende keren over 'zijn uur'. Dat is het uur van Zijn sterven voor de wereld.

Dit evangelie roept ons op om in ons dagelijkse leven te sterven voor onze medemensen. Hoe kunnen we sterven voor onze medemensen? Het klinkt gemakkelijk, maar het is moeilijk om te doen. Jezus zegt: "Je zult je naaste liefhebben als jezelf". Dat is het antwoord op de vraag 'Hoe kunnen we sterven voor onze medemensen?' Wij doen dat door onze tijd en talenten te gebruiken voor weldaden aan anderen; door ons eigenbelang te vergeten en ruimte te maken voor een gelukkig leven voor medemensen. Net zoals de graankorrel moet sterven om vrucht te dragen, zo moeten ook wij sterven aan onszelf om volledig en vruchtbaar te leven.

Zoals Sint Franciscus van Assisi heeft gebeden, kunnen ook wij bidden:

'laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,  
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,  
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,  
niet bemind te worden, maar te beminnen.

Want het is toch door te geven, dat men ontvangt,  
door te verliezen, dat men vindt,  
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart,  
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwig leven. Amen.