

## **6<sup>e</sup> zondag van Pasen B 2024 OLV - STP**

### Inleiding

Broeders en zusters, welkom bij de eucharistieviering op de zesde zondag van Pasen. Gisteren en vandaag zijn bijzondere dagen in Nederland. Gisteren, op 4 mei hebben wij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van andere oorlogen herdacht en vandaag, op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland in de Tweede Wereldoorlog en de vrijheid waarin we sindsdien mogen leven. In deze H. Mis gedenken wij ook de vele slachtoffers van de oorlogen en wij vragen voor hen de vrede van de hemel. We danken God in deze Eucharistie ook dat we in vrijheid en vrede mogen leven en we bidden dat deze vrijheid en vrede behouden mogen blijven en dat zij mogen terugkeren in die gebieden van de wereld, waar nu oorlog heerst.

### Preek

Broeders en zusters,  
Het komt goed uit dat wij deze lezingen over de liefde horen op de bijzondere dagen van 4 en 5 mei. Gisteren herdachten wij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van andere oorlogen en vandaag vieren wij de bevrijding van Nederland en de vrijheid en vrede waarin wij sindsdien mogen leven. Wij stonden gisteravond twee minuten stil (gelukkig bleef het stil) bij de vele slachtoffers, die deze bevrijding heeft gekost. “Waar denken wij dan eigenlijk aan?”, tijdens die twee minuten, vroeg het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Wat gaat dan door ons hoofd?

De lezingen die wij hoorden, kunnen ons inspireren. Zij spraken over de ‘liefde’. De stap van liefde naar vrijheid en vrede is klein. Vrijheid en vrede zijn mogelijk dankzij de liefde. Waar haat en onrecht de overhand krijgen, verdwijnt de vrijheid.

Wij kennen allemaal wel verhalen over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. Ik heb die gehoord van mijn vader en grootvader. In deze dagen worden zij weer verteld. Ook als wij zelf de oorlog niet hebben meegemaakt, blijven ze indrukwekkend. Verhalen van gewone mensen, die toch in die situatie buitengewone dingen hebben gedaan: soldaten, vanuit het buitenland, die met inzet van hun leven ons land kwamen

bevrijden van de bezetting en onderdrukking; mensen in het verzet die met risico voor hun eigen leven anderen hielpen bij onderduiken, vluchten en voedselverschaffing; mensen die standvastig bleven in hun overtuiging en geloof en eindigden in concentratiekampen. Voor die 'gewone' mensen mogen wij het grote woord gebruiken, dat vandaag centraal staat: 'liefde'.

Liefde wordt op veel manieren concreet, maar zij is altijd erop gericht anderen goed te doen. De liefde bevordert het leven en het welzijn van de ander. "Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden", zei Jezus in het evangelie. De verhalen over de zelfopoffering in de Tweede Wereldoorlog raken aan deze uitspraak van Jezus. "Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden." De verhalen van de martelaren en de verzetshelden laten zien, dat zij hun leven gaven uit liefde voor anderen. Bijvoorbeeld, de Heilige Edith Stein, de Joodse vrouw die Karmelietes werd en uit Duitsland vluchtte naar de Carmel van Echt Zij werd daar op zondagochtend, 2 augustus 1942 gearresteerd en, ondanks de luide protesten van de mensen in de straat die merkten wat er gebeurde, werd weggevoerd. Terwijl zij naar de politieauto liepen nam Edith haar zus Rosa bij de hand en zei: "Kom, Rosa, we gaan voor ons volk".

Vandaag houdt Jezus ons de liefde voor. "Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt". Wat Hij van ons vraagt, leefde Hij zelf vóór, heel zijn leven, tot de zelfgave op het kruis. Op die wijze bevrijdde Hij ons van het kwaad en bracht Hij ons het eeuwige leven. Van ons wordt meestal niet die ultieme liefde gevraagd, die veel mensen in de Tweede Wereldoorlog hebben laten zien. Maar 'ons leven geven' uit liefde kunnen ook wij in het alledaagse en gewone. Als wij bedacht zijn op het goede voor de ander, in grote en kleine dingen, dan hebben wij onze medemensen lief, naar het voorbeeld van Christus.