

## 7<sup>e</sup> zondag van Pasen B 2024 OLV

### Openingswoord

Hartelijk welkom, beste mensen, bij deze Eucharistieviering op de zevende zondag van Pasen. Wij hebben de afgelopen donderdag het feest gevierd van de Hemelvaart van de Heer. De negen dagen tussen het feest van Hemelvaart en het feest van Pinksteren, komende zondag, noemen wij de Pinksternoveen. Wij bidden tijdens die negen dagen bijzonder om de komst van de Heilige Geest, zoals eens de jonge Kerk samen met Maria en de apostelen bad om de komst van de Heilige Geest. In deze Eucharistie zijn wij verenigd in Gods naam en Hem toegewijd. Mogen wij de gave van de Heilige Geest, de liefde van God, ontvangen.

### Preek

In mijn kinderjaren heette de kleuterschool nog de ‘bewaarschool’. Eigenlijk was dat een mooie naam; ‘bewaarschool’. ‘Bewaren’ is een oud woord voor beschermen, bewaken. De ‘bewaarschool’ was een plek waar je als klein, kwetsbaar kind veilig kon opgroeien, beschermd, waar goed op je werd gepast. Alles wat kostbaar of kwetsbaar is ‘bewaren’ wij goed en bewaken wij.

Vanuit die ervaring kunnen wij het evangelie van deze zondag begrijpen. Het is een gebed dat Jezus tijdens het Laatste Avondmaal uitsprak tot Zijn hemelse Vader. Op het moment dat Hij van Zijn leerlingen wegging, bad Hij voor hen om een veilige toekomst.

In dat gebed gebruikte Hij het woord ‘bewaren’. Daar mogen wij uit opmaken dat wij kostbaar zijn voor Jezus, juist omdat wij kwetsbaar zijn. Het is nodig dat wij beschermd achterblijven, dat wij veilig zijn, bewaakt. Jezus vraagt Zijn hemelse Vader om ons te ‘bewaren in Zijn Naam’ en ons te ‘bewaren voor het kwaad’.

Mensen zeggen wel eens: ‘Ik ben erg beschermd opgevoed’. Dan bedoelen zij, dat zij weinig werden blootgesteld aan de harde werkelijkheid van het leven. De ouders waren overbezorgd en hielden angstig alles weg wat schadelijk zou kunnen zijn. Daardoor werd het kind ‘wereldvreemd’, zoals wij zeggen.

Ook al bidt Jezus om ons goed te 'bewaren', Hij wil niet dat wij 'wereldvreemd' worden. "Ik bidt niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor het kwaad". Het is goed om te beseffen wat er in de wereld 'te koop' is; dat het niet allemaal goud is wat blinkt. Het kwaad is een harde werkelijkheid in deze wereld. Het is nodig er weet van te hebben en je ervoor te behoeden.

In plaats van ons 'wereldvreemd' te maken, zendt Jezus ons juist die wereld in, met al het kwaad dat zij bevat. Zoals Hij zelf in de wereld werd gezonden om de wereld te redden, zo worden ook wij in de wereld gezonden om het goede en ware en gerechte te verspreiden en om de boodschap van Gods liefde te brengen. Wij mogen erop vertrouwen dat God ons daarbij bewaart en beschermt. Zijn Heilige Geest geeft ons de wijsheid van onderscheiding en een hart van liefde dat het kwade kan overwinnen. Amen.