

## 16<sup>e</sup> zondag door het jaar B OLV-STP 2024

### Preek

“Zij waren als schapen zonder herder ...”. Vandaag komen wij in de lezingen het beeld tegen van de ‘schapen zonder herder’. Ik reed eens door de uitgestrekte groene Highlands in het noorden van Schotland. Her en der zag ik een schaap grazen tussen het gras en de struikjes. Zij leken echt ‘schapen zonder herder’. Ik vroeg mij af hoe een herder die bijeen kon brengen en voor hen kon zorgen. Sommige dieren hebben wij, mensen, zo gedomesticeerd, dat zij zonder onze zorg nauwelijks zelfstandig kunnen leven. Koeien, kippen, schapen. Wij mensen zorgen voor hen, weten waar voedsel te vinden is, waar water is, waar gevaar dreigt, wat wij bij ziekte moeten doen.

“Zij waren als schapen zonder herder ...”, zei het evangelie. Vanzelfsprekend worden ‘mensen’ bedoeld, mensen voor wie niemand zorg droeg. In het algemeen is het wel zo, dat méér dan welk dier op aarde ook, een mens afhankelijk is van zorg van anderen. De kleine mens, baby, kleuter, kind, vanzelfsprekend zorgen wij voor hen, en, later voor de oude, gebrekkige mens zorgen wij, en tussendoor voor de zieke mens, en voor de mens die niet meer weet wat te doen. Merkwaardig is dat: de mens, heerser over heel de schepping, machtig en intelligent, die veel presteert, en toch afhankelijk van zorg en leiding. Het is in onze tijd een probleem geworden, hoe wij die ‘zorg’ voor mensen van jong tot oud overeind en goed kunnen houden. Het was altijd al een probleem aan wie wij ons kunnen toevertrouwen, wie wij leiding kunnen geven over ons leven. Dan raken wij aan de politiek, aan wie de leiders worden in ons samenleven.

“Zij waren als schapen zonder herder ...”, zo zag Jezus de mensen naar Zich toekomen. Hij begon over hen te ‘herderen’. De mensen vertrouwden zich aan Hem toe. Hij zag hun geestelijke nood, hun geestelijk rond dwalen, omdat zij geen thuis vonden bij God. Hij gaf hun woorden van leven, voedsel voor hun ziel, geborgenheid en veiligheid bij God.

Broeders en zusters, wij ontmoeten in dit evangelie een Jezus van grote zorgzaamheid. Het is een uitnodiging om ons eveneens toe te vertrouwen aan die herder Jezus. Bij Hem

vinden wij woorden van leven, voedsel voor onze levenstocht, goede raad als wij in twijfel verkeren, zorgzaamheid als wij ons eenzaam of zwak voelen, veiligheid als ons leven bedreigd wordt, vergeving als wij verdwaald waren. Bij Hem komen wij ook samen, zijn herderschap vormt ons tot een gemeenschap. ‘Schapen zonder herder’ raken verstrooid, gaan elkaar bevechten. “Hij is onze Vrede”, zei Sint Paulus in de lezing. Jezus brengt bijeen, breekt muren af en sticht vrede. In Hem hebben wij in één Geest toegang tot de hemelse Vader, komen wij thuis in de schaapstal van God. ‘Schapen zonder herder – schapen met een goede herder’, dat is belofte van dit evangelie. Vertrouwen wij ons aan Hem toe.