

Preek 15^{de} zondag door het Jaar (B)

Beste broeders en zusters, we zijn in de periode van de zomervakantie. Sommigen onder ons zijn al op vakantie geweest of bereiden een vakantiereis voor. Een vakantiereis is altijd gezellig en leuk.

We kunnen ons leven vergelijken met een reis. Onze levensreis begint bij onze geboorte en eindigt bij onze dood. Tijdens die grote levensreis maken we verschillende kleinere reizen: vakantie reizen, studiereizen, zomerreizen, winterreizen, korte reizen, lange reizen, zakelijke reizen enz. Een vakantiereis is iets anders dan een pelgrimsreis. Een dagreis is iets anders dan een weekendreis. Een zomerreis is iets anders dan een winterreis. Iedere reis heeft zijn eigen doel en karakter. Bij elke reis hoort ook een voorbereiding, afhankelijk is van de soort reis.

In het evangelie van vandaag hoorden we over een reis, een reis met een opdracht en doel. De leerlingen van Jezus gingen op een reis, geen vakantiereis, maar een missiereis. Het was geen privéreis maar een groepsreis van twee leerlingen. Jezus gaf hun een voorbereidingscursus. Wat moesten ze doen en wat ze niet moesten doen; wat moesten ze meenemen; hoe hun gedrag bij de mensen moest zijn, enz. Vooral was het doel van die reis de verkondiging van het Evangelie, 'de Missie'. Vandaag is het niet 'missiezondag', maar het thema van deze zondag is wel 'de missie'. Het is goed om vandaag even over onze missie na te denken.

Door het doopsel riep Jezus zelf ons op voor Zijn missiewerk. Via de Kerk hebben we die opdracht van Jezus gekregen. Wij kiezen die missie niet zelf, we worden op missie gestuurd. Zoals we hoorden in de eerste lezing koos God de profeet Amos voor Zijn volk. God zei tegen Amos: "Trek als profeet naar mijn volk Israël." Het was een uitverkiezing. In de tweede lezing zei Paulus: "In Jezus

heeft God ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.”

Beste broeders en zusters, we hebben vandaag missionarissen nodig. Ben jij daar klaar voor? De Kerk roept ons op naar buiten te trekken. De missie is een opdracht voor de wereld, een naar buiten gezonden worden. Door onze goede woorden en daden kunnen we het gezicht van Jezus aan de wereld laten zien. De hulp aan noodlijdenden en armen in onze omgeving is ook een manier om naar buiten te treden, om missionair te zijn. Het gaat om het naar buiten treden om de Blijde Boodschap van Jezus aan de wereld te openbaren. Dat is een grote uitdaging, geen gemakkelijke uitdaging. We willen de vreugde van het Evangelie uitdragen daar waar we leven. De vraag is níet hoe succesvol we zullen zijn, maar of we willen gaan. Amen