

Preek

“Ik ben het Brood des levens: wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst krijgen.”

Beste broeders en zusters, op vrijdag 26 juli vond de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs plaats. Het was zeker een grote presentatie van de Franse cultuur en traditie. Tegelijkertijd heeft die openingsceremonie wereldwijd tot woede onder christenen geleid vanwege de afbeelding van het Laatste Avondmaal. De afbeelding van het laatste Avondmaal is een symbool van de instelling van het Sacrament van de Eucharistie. Tijdens het laatste avondmaal vierde Jezus samen met Zijn apostelen de eerste keer de heilige Eucharistie, zo zou je kunnen zeggen. De heilige Eucharistie is de bron van leven voor alle christenen maar tegelijkertijd is het een onbegrijpelijke waarheid voor velen van vandaag. Dit is wat Jezus probeerde uit te leggen in het evangelie van vandaag. Jezus zei: **“Ik ben het Brood des levens : wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst krijgen.”** Maar de mensen van Jezus’ tijd begrepen Zijn woorden ook niet.

In de eerste lezing morden de Israëlieten tegen Mozes en Aaron omdat ze onvoldoende voedsel hadden. Zij konden hun honger niet stillen. Liever dan naar het beloofde land wilden ze graag terug naar de slavernij van Egypte. Ze waren ontevreden. Soms zijn we ook net als die Israëlieten. We hebben zoveel, maar we willen meer en meer. We verlangen de dingen die anderen hebben en de anderen verlangen de dingen die wij hebben. Kunnen we tevreden zijn met wat we hebben en met een dankbaar hart naar God kijken, die de bron van ware vreugde is?

Het evangelie van vandaag richt ons op de Eucharistie. Mensen zochten Jezus op. Zij wilden Jezus volgen. Maar wat ze wilden was niet zozeer wat Jezus zei, of wat Jezus hen kon geven in dit leven. Jezus herinnert hen eraan dat Hij hen weliswaar brood kan geven voor dit leven; maar het betere dat Hij kan geven is het brood van het eeuwig leven. We weten dat de mensen uiteindelijk Jezus afgewezen hebben omdat ze wonderen en voedsel en macht in dit leven wilden. Zijn wij hetzelfde? Willen we alleen maar dat onze verlangens worden vervuld? Willen we niet geloven in de Eucharistie, in het brood des levens, in Jezus, die ons veel meer kan geven dan waar we naar verlangen, namelijk het eeuwig leven? Durven we ons verzetten tegen de invloeden van de moderne wereld en ons toewijden aan de Eucharistie die Jezus instelde bij het Laatste Avondmaal?

Beste broeders en zusters, de lezingen van vandaag nodigen ons uit om te vertrouwen op de voorzienigheid van een liefdevolle en zorgzame God en om te hongeren en te dorsten naar het Brood van het eeuwig leven - de Heilige Eucharistie. Als mensen hongeren we naar veel meer dan alleen voedsel en materiële bezittingen. We verlangen ernaar erkend en geëerd te worden, lief te hebben en bemind te worden, gehoord en gewaardeerd te worden, mensen te helpen, te troosten, aan te moedigen en dankbaarheid te ontvangen. Maar alleen God kan onze verschillende vormen van geestelijke honger stillen. De heilige Augustinus zei: "U heeft ons voor Uzelf geschapen, o Heer, en rusteloos is ons hart tot het rust vindt in U." Amen