

2^e zondag door het jaar C OLV-STP 2025

Openingswoord

Mag ik u uitnodigen voor een bruiloftsfeest? Ja, zult u zeggen: voor een bruiloftsfeest word ik graag uitgenodigd! Een bruiloft is altijd aantrekkelijk en geeft een feestelijk gevoel. U zult natuurlijk eerst vragen: voor welke bruiloft word ik uitgenodigd? Het is een bruiloft in Kana in Galilea. U hebt over die bruiloft wel al vaker gehoord. Op de bruiloft in Kana begon Jezus zijn openbaar optreden, zijn missie. Maria, Zijn moeder was uitgenodigd, Jezus, en ook zijn eerste leerlingen. Ook wij zijn op die bruiloft uitgenodigd. De Eucharistie die wij gaan vieren is immers als een bruiloftsmaal. Jezus sluit met ons in de Eucharistie het nieuwe, altijddurende Verbond van liefde en trouw. “Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.”

Preek

Jezus begon Zijn openbaar leven, Zijn missie op een bruiloft in Kana, een dorp niet ver van Nazareth. Zijn Moeder was op die bruiloft uitgenodigd, Hijzelf en zijn leerlingen.

Het was een bruiloft van arme mensen, want op de derde dag was de wijn al op. Een bruiloft duurde toen een hele week. De bruiloft kwam langzaam ten einde. “Ze hebben geen wijn meer”, zei Maria tot haar Zoon, in het vertrouwen dat Hij kon helpen. Toen veranderde Jezus zes kruiken van honderd liter water in zeshonderd liter goede wijn. Het feest kon doorgaan en waarschijnlijk bleef nog veel over.

Tegenwoordig is het stadje Kana in Israël helemaal getekend door dit verhaal. Het is een geliefde plek om te trouwen of om de trouwbeloften te vernieuwen. Het is ook een stad van wijnwinkels. De ‘echte Kana-wijn’ zeggen de winkeliers tegen de toeristen. Een doos met zes kruikjes wijn heb ik daar eens gekocht, maar de kwaliteit viel erg tegen. Het was méér water gebleven dan wijn geworden.

Het verhaal van de bruiloft van Kana heeft een diepere betekenis. Bij Johannes is er altijd een verhaal achter het verhaal. Hij zei op het einde van het verhaal: “Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid”. Het gebeuren was een ‘teken’, een verwijzing naar iets anders.

Jezus maakte zich op die bruiloft bekend als de eigenlijke bruidegom, de goddelijke bruidegom. Hij kwam de overvloed van Gods liefde op aarde brengen. Hij vervulde de profetie uit de eerste lezing die wij hoorden: “Zoals een bruidegom zich verheugt in zijn bruid, zal uw God zich verheugen in u”.

Jezus kwam het altijddurende verbond van liefde sluiten met ons, zijn Volk. Dat gebeurde bij de kruisdood, verrijzenis, hemelvaart en neerdaling van de Heilige Geest. Dat was het ‘Uur’ waar Jezus over sprak tegen Maria. Dat ‘Uur’ was nog niet gekomen, nee, maar Zijn moeder Maria zette Hem in beweging. Zij wilde dat Hij Zijn ‘Uur’ ging voorbereiden. Zij wilde dat Jezus liet zien Wie hij was en wat Hij kwam doen.

Jezus heeft een altijddurende verbond van liefde gesloten met ons, zijn Volk. De overvloed van Gods liefde is onder ons gekomen. Sint Paulus sprak in de tweede lezing over de gaven van de Heilige Geest, over de charisma’s. Dat zijn gaven van Gods liefde. Ieder van ons heeft die gaven, talenten, ontvangen. Wij hebben de goede wijn van Christus’ bruiloft in ons. Wij worden uitgenodigd om die rijkdom van liefde in te zetten voor elkaar en voor de opbouw van de Kerk.